



Dank u dat u de tijd neemt om voor het werk in Gods koninkrijk te bidden. Uiteindelijk is wat wij als mensen bereiken maar weinig, zeker als het zonder gebed gepaard gaat.

Grappig hoe verschillend twee plaatsen kunnen zijn... Terwijl het in Nederland lekker warm was en het gras geel werd zoals in Namibië, hebben wij een 'strengere' winter (gehad)... Geen sneeuw ofzo, maar toch zakte de temperatuur regelmatig naar het nulpunt en hebben we echt onze dikste truien uit de kast moeten halen. De seizoenen gaan hier snel in elkaar over. Nu is het nog koud, maar de bomen (ont)botten ook al weer. De lente staat dus al voor de deur. Net zoals het weer, blijft het zendingswerk veelzijdig en uitdagend.... Judith heeft een grote reis gemaakt met de bezoekers van het Amerikaanse Bijbelgenootschap. Daan heeft ondertussen de nieuwe GZB-collega's met 4 kinderen opgevangen. We zijn de afgelopen tijd druk geweest met allerlei taken naast het 'gewone' werk. Het blijft een uitdaging om bij al het organiseren de focus te houden op onze kerntaken. Ondanks dat het druk was zijn er ook mooie ervaringen, zoals het positieve bezoek van de Amerikaanse gasten bij Trauma Healing Network. Daar zijn we dankbaar voor!

Dank met ons mee voor:

>> de reis die Judith maakte met de bezoekers van het Amerikaanse Bijbelgenootschap*. Het was een intensieve reis en heeft veel voorbereiding en organisatie van ons gevraagd. Maar de uitkomst was positief! Onze gasten hebben uitgesproken dat we weer samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren. Dank God voor deze positieve uitkomst, voor de goede Healing Retreat in Khorixas, de Toerusters Training in Otjiwarongo en voor bewaring onderweg.

>> Dank voor goede eerste weken van het tweede semester bij NETS. Dank voor de positieve sfeer die er is bij NETS.

*Trauma Healing Network in Namibië is ontstaan vanuit het Amerikaanse Bijbelgenootschap. Door verschil van mening over de materialen was de samenwerking een aantal jaren geleden tot een laag pitje gebracht.

Bid met ons mee voor:

>> Bid voor onze GZB-Collega's. Dat ze zich snel mogen thuis voelen in Namibië. Bid ook dat de huiseigenaren zullen doen wat ze beloven. Bid voor de 4 kinderen die ook hun draai moeten vinden en moeten omschakelen naar het Engels.

>> Bid voor wijsheid voor ons om juiste keuzes te maken met onze tijd en energie.

>> Bid voor Dewi, Melchizedek en Romeo, studenten van NETS. Zij treden allen in het huwelijksbootje de komende weken. Bid dat bij alle culturele 'gevoeligheden' de dingen goed mogen verlopen. Bid dat zij als christenmannen een voorbeeld mogen zijn in Namibië.

>> Bid voor het bezoek wat we gaan brengen aan Kambauh. Hij woont in het verre noorden van Namibië. Hij was deel van NETS als Afstandescoördinator. Vorig jaar hebben we met de GZB -Experience jongeren een bezoek bij hem gebracht. Nu hopen we weer een aantal dagen met hem samen te werken. Bid dat het bezoek tot zegen en opbouw mag zijn.