



Persoonlijke impressie

Gebedsverhoring

Dit jaar zijn we als gemeente begonnen met Focus. Een tweejarig traject dat erop gericht is om gemeenteleden te leren de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het dagelijks leven. Focus is ontwikkeld door de IZB na veel gesprekken te hebben gevoerd met allerlei gemeenten in Nederland. Steeds kwam daar het intense verlangen naar voren dat veel gemeenteleden hebben om dichtbij Jezus te leven. Om te leven als mensen uit één stuk in de navolging van Jezus dat aanstekelijk werkt naar anderen. Dat verlangen kwam ik ook tegen bij zowel jongere als oudere gemeenteleden van de Bethlehemkerk. Maar ik zag ook hoe moeilijk zij het vonden om het dagelijks in praktijk te brengen. Daarom was dat voor mij een persoonlijk gebedspunt geworden. Toen er net voor de zomervakantie van 2017 een telefoontje kwam van de IZB met de vraag of we als gemeente mee zouden willen gaan doen met Focus, hoefde ik niet lang na te denken. Het is in de kerkenraad besproken en ook daar kreeg Focus de volledige steun. Na een half jaar intensieve voorbereiding zijn we als gemeente begonnen met het Focustraject. Het blijft bijzonder om steeds weer te zien dat de Here God heel concreet gebeden verhoort. Dat Hij Zijn verlangen voor de gemeente en het verlangen van gemeenteleden bij elkaar brengt. Dat Hij Zijn plan met de Bethlehemkerk weer een stap verder brengt. Hem zij daarvoor alle eer, want Hij is een geweldige

God!



Gebedspunten

Danken voor:

- De start van het Focustraject
- De Alphacursus die in maart is afgesloten met een geweldige dag in Moerkapelle
- De niet aflatende (financiële) steun vanuit verschillende gemeenten uit Nederland voor het project 'Brood voor de buurt'
- Nieuwe mensen die steeds weer de weg naar de Bethlehemkerk weten te vinden en er naar verlangen om meer over (het geloof in) God te horen



Gebedspunten

Bidden voor:

- De voortgang van het Focustraject en verdieping van het besef van de missionaire verantwoordelijkheid bij de gemeenteleden
- Wijsheid en moed voor het nieuwe team dat de Vakantiebijbelweek organiseert
- De leiding van de Heilige Geest bij het zoeken naar een goede invulling bij het vervolg van het project 'Brood voor de buurt'
- Een doorwerking van het evangelie in levens van mensen die contact zoeken met de Bethlehemkerk

Stille wandeling met Paasmorgen

Dit jaar was het de tweede keer dat de stille wandeling georganiseerd werd op Paasmorgen, samen met de mensen van de begraafplaats. Om 8.00 uur hadden zo'n 35 mensen zich verzameld bij de ingang en met elkaar zijn we naar de aula gelopen. Daar hebben we met elkaar geluisterd naar muziek en zang en naar het Paasevangelie van Lukas. Daarna zijn we gaan wandelen over de begraafplaats naar een graf waar twee kinderen van een stel uit de Bethlehemkerk begraven lagen. Met hun derde kind in de armen hebben ze verteld van de kracht die de Here God hen gegeven heeft te midden van die moeilijke periode in hun leven. Niet de dood, maar Hij heeft het laatste woord! Vervolgens zijn we verder gelopen naar een kruis dat opgesteld stond op de begraafplaats. Daar kreeg iedereen de gelegenheid om een moment stil te zijn om te gedenken. De wandeling eindigde weer bij de aula waar we opnieuw geluisterd hebben naar het Paasevangelie en met elkaar enkele Paasliederen gezongen hebben. Het was een stille wandeling, maar die liep uit in de vreugde van Pasen. Jezus Christus leeft en wij met Hem!



Korte terugblik op Paaslessen

In de week voorafgaand aan Pasen waren 20 basisscholen uitgenodigd om een Paasles te komen volgen in de Bethlehemkerk. Hoewel die lessen al jaren georganiseerd worden, blijven de scholen enthousiast en de kinderen ook. En wat kunnen die toch eerlijk zijn. Nadat het paasverhaal aan hen verteld was dat Jezus Christus als de Zoon van God was opgestaan uit de dood, stelden een paar kinderen de volgende vragen:

- Als Jezus de Zoon van God was, heeft Hij dan ook in de buik van God gezeten? Maar Maria was toch Zijn moeder en Jozef Zijn vader?
- Hoe kan iemand nou weer opstaan uit de dood, dat kan toch helemaal niet?
- Waarom heeft Jezus geen boek geschreven hoe dat gegaan is bij Zijn opstanding uit de

dood?

Vragen die ingegeven worden door het vreemde en vanuit menselijk oogpunt onmogelijke van het evangelie. Maar ondanks dat mogen we het toch geloven. Dat hebben we geprobeerd aan de kinderen mee te geven tijdens de Paaslessen. Daarmee is het zaad weer gezaaid bij de kinderen en mogen we verwachten dat God Zelf de wasdom geeft.

Linkdag Wilnis – Bemoedigend en verbindend

We zijn in het kader van Brood voor de Buurt gelinkt met de gemeenten in Putten, Kinderdijk-Middelweg, Hardinxveld-Neder-Giessendam en Wilnis. Begin februari kwamen we met vertegenwoordigers van de verschillende gelinkte gemeentes bij elkaar in buurthuis 'de Roeping', pal achter de kerk in Wilnis. Het was een mooie gevarieerde groep met leden van de kerkenraden en commissies die zich bezig houden met evangelisatie, zending en fondsenwerving.

We hebben elkaar bevraagd over onze plek in de buurt, stad of dorp. Iedere gemeente bracht een leervraag in en de andere gemeenten gaven na goed luisteren en doorvragen, adviezen ten aanzien van de uitdagingen waar we tegen aan lopen. Zo merkten we in alle verscheidenheid juist ook herkenning en eenheid.

Dat de gemeente Wilnis zelf haar plaats inneemt in het dorp bleek wel bij de dijkverschuiving op steenworp afstand van de kerk. Het buurthuis waar



we bijeenkwamen werd onmiddellijk opengesteld om omwonenden op te vangen. Een kleine excursie naar de restanten van de dijkverschuiving kon dan ook niet ontbreken op het programma. Het was goed om elkaar zo te ontmoeten en van gemeente tot gemeente, dorp tot stad, hart tot hart, de onderlinge verbondenheid te ervaren en verstevigen.

Het doel van Brood van de buurt

De Bethlehemkerk in Den Haag en de IZB zijn in 2011 begonnen met het project 'Brood voor de Buurt. Doel: zoekers, niet- en randkerkelijken in de wijk bereiken met het Evangelie. Onder leiding van missionair predikant Ad Vastenhoud is met hulp van veel vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet – van inloopochtenden en spreekuren, tot open maaltijden, mama (en papa!) café Kiddie & Coffee en Alpha-cursussen. Uitvalsbasis is het wijkgebouw Eltheto, naast de Bethlehemkerk, dat is uitgegroeid tot een herkenbare ontmoetingsplek in de wijk. Voorjaar 2016 is het project verlengd voor een periode van drie jaar, mede dankzij de steun van de kerkelijke linkgemeenten in Hardinxveld-Giessendam, Wilnis, Putten en Kinderdijk.



Mocht u vragen hebben:

broodvdbuurt@gmail.com

info@bethlehemkerk-den Haag.nl

Wil u graag veranderen hoe u deze mails ontvangt?

Je kunt hier je [update your preferences](#) of [unsubscribe from this list](#)