



Dank u dat u de tijd neemt om voor het werk in Gods koninkrijk te bidden. Uiteindelijk is wat wij als mensen bereiken maar weinig, zeker als het zonder gebed gepaard gaat.

Van de week werden we blij verrast door een bericht op Facebook. Twee toerusters van het *Trauma Healing Network (THN)* hadden voor 25 kinderen een helingsretraite aangeboden! Er werd uitgelegd wat trauma is, hoe de kinderen daar aandacht voor kunnen hebben en er mee om kunnen gaan. Daarnaast schreven de kinderen een klaaglied naar God om hun pijn bij Hem te brengen. De toerusters werken bij Family of Hope Services, een partnerorganisatie van THN. Zij bieden 'life skills' voor kinderen die uit het reguliere onderwijs zijn geraakt. Ze proberen ook aandacht te geven aan de emotionele behoeften van deze kinderen. Het is bemoedigend om te zien dat de trainingen van THN echt verder worden genomen naar de gemeenschappen van Namibië. Helaas is het zo nodig, dit onderwijs en heling voor kinderen. Kinderen maken hier veel mee. In het algemeen, maar zeker ook in deze tijd. De afgelopen week is er een meisje van 9 jaar vermoord en verminkt, waarbij sommige lichaamsdelen onvindbaar zijn. Het meisje, Cheryll, was een nichtje van een oud-student van NETS. Onduidelijk is door wie ze vermoord is en waarom ze zo verminkt is. Is er verband met magie? Op verschillende sociale media heerst paniek en angst, onzekerheid. Het maakt ons verdrietig dat dit de realiteit is waar zoveel Namibische kinderen in leven. Hoe lang nog, Heer?

Dank met ons mee voor:

>> Dank voor de helingsretraite die de toerusters van Family of Hope Services hebben aangeboden. Dank dat er zoveel kinderen deelnamen aan de retraite.

>> Dank voor een goede eerste week op school voor de kinderen van onze GZB-collega's. Dank dat de communicatie rondom het huis beter gaat.

>> Dank voor het bezoek wat we konden brengen aan Kambauh. Het was een bemoedigende reis voor hem en zijn gezin, maar ook voor ons. Dank God voor bewaring onderweg en de opbouwende tijd met elkaar.

>> Dank voor drie studenten die de afgelopen weken zijn getrouwd: Dewi, Melchizedek en Romeo. Dank dat ze een christelijke vrouw konden trouwen en bid dat ze als echtpaar door God gebruikt mogen worden.

Bid met ons mee voor:

>> Bid voor de ouders van Cheryll, het 9-jarige meisje wat vermoord is. Bid voor de politie en overheid dat ze met wijsheid deze zaak zullen behandelen. Bid dat mensenhandel hoog op de agenda én actielijst komt te staan.

>> Bid dat de kinderen die de retraite bijwoonden, er blijvend door opgebouwd mogen worden en als sterke, gezonde volwassenen mogen opgroeien. Bid voor gezinnen waar de gebrokenheid heerst, bid voor de kinderen die ongevraagd slachtoffer zijn.

>> Bid voor christenen en christengemeenschappen. Dat zij in deze tijd van angst en onzekerheid een baken van hoop en licht mogen zijn. Bid ook voor studenten van NETS die straks in deze gebroken wereld leiding en richting mogen geven.