



# Kontaktblad

van de Hervormde Gemeente  
Kinderdijk/Middelweg

35e JAARGANG NR. 5 – november 2018



## Meditatie

### De hemel dichtbij? Of: de hemel dichtbij!

*'Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud,  
woont de Vader in de hemel die van alle kind'ren houdt'.*

Een kleuterlied dat we denk ik allemaal wel kennen. Het wordt niet zo veel meer gezongen. En eigenlijk ben ik daar ook helemaal niet teleurgesteld over. Het is zo'n lied dat zo makkelijk zingt. Ach, het heeft iets vertederends in zich. Sterretjes van goud, terwijl we weten dat de meeste sterren vele malen groter zijn dan onze eigen planeet. Maar nog storender vind ik de plaatsaanduiding waar God zou wonen. Achter de sterren... hoe ver is dat wel niet?

Ik wil u en jullie als lezers wat gedachten meegeven rondom de plaats van de hemel. Niet in theologische zin (tenslotte ben ik geen theoloog), maar meer vanuit logische zin.

Bijna alle godsdiensten kennen een plaats waar hun god of goden 'wonen'. Er zijn ondertussen vele artikelen en boeken geschreven over de hemel, ook vanuit christelijk perspectief. De hemel is de plaats waar God woont. Voor geen van de lezers zal dit iets zijn waar aan getwijfeld wordt. Maar wáár die hemel is?

Regelmatig lees ik Amerikaanse (christelijke) thrillers waarin de hemel soms een prominente rol speelt. Het Amerikaanse beeld van de hemel is in deze boeken eenvoudig: het is een plaats die verbonden is aan deze aarde, maar dan in een andere dimensie.

Een andere dimensie... wat moet je je daarbij voorstellen? Duikers zullen dat niet zo moeilijk te begrijpen vinden: ze zweven in hun 'eigen' onderwaterwereld. Kijken ze naar boven dan zien ze een spiegeling, waarachter de

echte wereld zich bevindt. Die blijft echter verborgen, totdat ze met hun duikbril door de laatste millimeter water heengaan. Andersom kan ook: met een kijkraam op het water zie je ineens alles wat zich onder water bevindt, terwijl naast het raam alles verborgen is door de spiegeling van het water! De onder- en bovenwaterwereld liggen vlak bij elkaar en zijn toch zó verschillend! De Amerikanen gaan nog een stapje verder: via 'vensters' kun je volgens hen zo vanuit de hemel de dingen op de aarde zien. Te nuchter? Maar... 'De hemel kan dichterbij zijn dan wij denken!' schreef ds. Arie van der Veer al eens. Tijd om de bijbel er eens bij te pakken. Wanneer 'raken' de aarde en de hemel elkaar? Of klopt het beeld toch van het kinderversje en is de hemel lichtjaren ver van ons verwijderd?

In Genesis 28 volgen we Jacob tijdens zijn vlucht naar Mesopotamië. Op enig moment valt hij in slaap en krijgt een droom van de Heere. In die droom ziet hij engelen van de hemel naar de aarde gaan en omgekeerd. Nu zou dat op een oneindig lange ladder kunnen zijn. Maar in vers 13 staat dat hij ook de HEERE kon zien aan het eind van de ladder. Dan komt de hemel ineens veel dichterbij, want anders had Jacob de HEERE niet kunnen zien!

In 2 Koningen 6 lezen we over de belegering van het stadje Dothan, waar Elisa en zijn knecht zich schuil hielden voor de koning van de Syriërs. Er komt een groot leger met paarden en strijdwagens. De knecht van Elisa raakt in paniek! Elisa niet: hij ziet méér dan zijn knecht: '... die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.' En even mag ook de knecht een kijkje nemen in de hemelse wereld. Een engelenleger van paarden en vurige strijdwagens beschermt hem en Elisa. En weer is het zo dichtbij dat de knecht zich niet afvraagt wát hij ziet!

In het nieuwe testament gaat de hemel soms ook 'open'. In Lukas 2 lezen we dat de herders bezoek krijgen van een engel. De engel staat bij hen, beschrijft Lukas. En vervolgens staat er in vers 13 dat er bij de engel (die dus bij de herders stond) een hemelse legermacht verscheen. Waarom denken we dat die engelen ergens ver weg in de lucht zweefden? Ze waren er al en ze waren vast en zeker al aan het loven en begonnen niet pas toen de herders

mochten meekijken! Even mogen de herders in die andere dimensie kijken. En ze zijn getuigen van de eeuwig durende lofbetuigingen van de engelen! In vers 15 staat dat de engelen weggaan naar de hemel. Zou dat wat anders zijn geweest dan dat de herders gewoon niet meer in de hemel konden kijken?

De Heere Jezus vertelt over de hemel als woonplaats van de gelovigen. In de gelijkenis van de rijke man en Lazarus reiken hel en hemel aan elkaar (er is een kloof tussen). Dat maakt het nog wat ingewikkelder. Misschien zijn er wel drie dimensies die door elkaar heenlopen (onze aardse dimensie, de hemelse en ook het rijk van de satan). Dat zou ook verklaren waarom de duivel dingen aan God kan vragen.

In Mattheüs 17 lezen we hoe een drietal discipelen getuige is van een prachtig moment. Even zien ze de Heere Jezus in Zijn hemelse gedaante. Kijken ook zij in de hemel? Ze zijn getuigen van iets dat in de hemel mogelijk heel normaal is: Jezus die in gesprek is met de twee 'oudgedienden' Mozes en Elia. Jezus ging vaker alleen de bergen in. Mogelijk om dan ook even het aardse te verlaten en met 'hemelburgers' te praten? Maar weer: hoe dichtbij was dit! De discipelen herkennen Mozes en Elia (op zich al bijzonder!) en ze willen tenten bouwen! Dus 'zweefden' Mozes en Elia vast niet boven de aarde, maar stonden ze gewoon met hun voeten op de berg!

Nog wat korte punten waarover u zelf maar eens moet nadenken. De verschijningen van Jezus na Zijn opstanding. De deuren waren dicht, maar Jezus wás er ineens! Gewoon omdat Hij er al die tijd al was, alleen in die hemelse sfeer?

Jezus vaart op naar de hemel. Waarom denken we daarbij dat Jezus steeds kleiner en kleiner werd? Jezus zegent en wordt opgeheven van de grond. Is de wolk die beschreven staat misschien dezelfde wolk waarmee God Zich altijd toonde op de aarde (denk aan de wolkkolom en de wolk op de Sinaï)? Oftewel: keken de discipelen even in de hemel en zagen ze dat de Vader (in de gedaante van een wolk) Zijn Zoon weer opnam?

Stefanus wordt gestenigd. En wat gebeurt er? Hij krijgt een vooruitblik in de hemel en ziet Jezus staan. Duidelijk herkenbaar, dus moet de afstand klein zijn!

En ten slotte nog even naar Paulus, op weg naar Damascus. Een hemels licht omscheen hem. Keek ook Paulus even in de hemelse dimensie, waardoor hij verblind werd? En wat Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12 over zijn 'opname' in de derde hemel. Hij weet niet hoe het precies is gegaan, maar ik kan me voorstellen dat Paulus ook in de hemel heeft mogen rondkijken doordat de scheiding tussen het aardse en hemelse even weg was...

Wat betekent dat voor ons anno 2018? Dat we weten dat de Heere wel eens dichterbij kan zijn dan we denken. De schrijver van dat liedje met de regels 'God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen,' heeft het mijns inziens beter begrepen dan die van de 'sterretjes van goud'! Als God zo dichtbij is, dan weet hij werkelijk alles van mij! Dat scherpt mij op in mijn doen en laten! Maar bemoedigt mij ook! In zorgen en verdriet is de Heere (letterlijk!) nabij!

*De aarde zit boordevol hemel  
en elke struik, hoe gewoon ook,  
staat in lichterslaai van God.  
Maar enkel hij die het ziet  
doet zijn schoenen uit.  
De rest zit er omheen  
en plukt bramen.*

Elizabeth Barrett Browning (1806 – 1861)

Henk Kooijman

## Van de redactie

Het volgende Kontaktblad verschijnt op 25 januari 2019; de sluitingsdatum is 12 januari. We wensen u weer veel leesplezier!

## Van de kerkenraad

Het winterseizoen is weer opgestart en mogelijk hebben u en jij je plek weer ingenomen op de zondagsschool, club, bijbelkring, leerkring, mannenvereniging, vrouwenvereniging, +18, +24 etc. Als ik dit zo allemaal opnoem, dan realiseer ik me dat er veel wordt georganiseerd en dan is er vast voor iedereen wel een plek om andere gemeenteleden te ontmoeten rondom Zijn Woord. Mogelijk dat er gemeenteleden zijn die nog niet deelnemen aan een kerkelijke activiteit. Vanaf hier dan de hartelijke oproep om er eens over na te denken. Samen met anderen Zijn Woord onderzoeken is de moeite waard en tot rijke zegen! Twee zaken willen we met u delen.

### Jaarplanning kerkenraad

Met ingang van 2019 willen we als kerkenraad met een jaarplanning gaan werken als ondersteuning van de kerkenraadsvergaderingen. We hebben vastgelegd dat we op vaste momenten de zaken bespreken die we kerkordelijk ook behoren te behandelen. Denk hierbij aan het vaststellen van begrotingen, jaarrekeningen en collecteroosters en het plannen van de diverse jaargesprekken. Ook willen we op thematische wijze zaken bespreken rondom de eredienst, catechese, jongeren en ouderen. We willen zo onze vergaderingen meer structuur geven gedurende het jaar. Ook willen we voorkomen dat zaken hapsnap worden behandeld of onvoldoende aandacht krijgen. Zo staat bijvoorbeeld voor de vergadering in januari het thema 'ouderen' op de agenda en hopen we in maart het thema 'eredienst en catechese' te behandelen.

### Gemeenteavond Heilige Geest

Op 18 oktober hebben we met elkaar een gemeenteavond gehouden over de Heilige Geest. We kwamen eerst samen in de kerkzaal waar ds. Van Lingen uitleg gaf over de avond. 'Het wordt een avond van u', zei hij. Samen nadenken over het thema aan de hand van Handelingen 1, vers 1-8. Nadat we dit gedeelte hadden gelezen en een lied hadden gezongen, gingen we in groepjes uiteen om

met elkaar in gesprek gegaan over de tekst uit dit gedeelte. Wat staat er nu precies, wat spreekt ons daarin aan en waarom? In de groepjes, die samengesteld waren door middel van aftellen, kwamen heel verrassende gesprekken tot stand tussen gemeenteleden die elkaar anders bijna nooit spreken. Na een korte pauze met koffie en thee is er, in dezelfde groepjes, doorgesproken aan de hand van drie vragen die meer uitnodigden tot het persoonlijke gesprek. Het geheel werd omlijst door veel te zingen. Al met al een heel waardevolle avond die zeker in deze vorm een vervolg zal krijgen. Was u er niet? U hebt veel gemist. Was u er wel? Praat er over met anderen zodat die een volgende keer ook komen.

*Namens de kerkenraad,  
Frans de Jong*

## Van het college van kerkrentmeesters

### Financiën

Onderstaand ziet u de vaste zondagse collecten en de extra collecten samen verwerkt. In de eerste kolom staan de werkelijk ontvangen bedragen, daarnaast de bedragen uit de begroting en in de derde kolom het verschil. Een min-teken voor de bedragen betekent een negatief verschil.

2018 - Zondagse collecten (incl. extra collecten)

Maand	Werkelijk	Begroting	Vershil
Januari	6.141	5.734	407
Februari	4.693	4.336	357
Maart	3.879	3.553	326
April	5.842	5.637	205
Mei	5.428	4.986	442
Juni	4.752	4.336	416
Juli	5.323	5.420	-97
Augustus	3.840	4.336	-496
September	5.993	5.420	573
Oktober	5.518	4.836	682
T/m oktober	51.409	48.594	2.815

In het vorig Kontaktblad schreef ik dat wij vanaf september de positieve reeks hopen voort te zetten en dat is ook gebeurd. De eerste 10 maanden van dit jaar geven een positief verschil te zien van €2.815. Een heel mooi resultaat waar we dankbaar voor mogen zijn.

### Gemeenteavond

De gemeenteavond staat geagendeerd voor donderdag 17 januari 2019.

### Actie kerkbalans 2019

Hoewel het nog betrekkelijk vroeg is zetten we de data even op een rijtje. Voor iedereen die betrokken is bij de actie kerkbalans 2019 is het goed om de volgende data vast in de agenda te zetten:

- Zaterdag 19 januari wordt het materiaal voor de actie kerkbalans ingepakt.
- Maandag 21 januari haalt één van de lopers het materiaal op.
- Vrijdag 25 januari wordt het materiaal bezorgd bij de gemeenteleden.
- Vrijdag 1 februari worden de enveloppen opgehaald en de opbrengst geteld.

Tegen het einde van het jaar benader ik de meeste (vaste) medewerkers per mail omdat dan een ieder rustig kan kijken of de data in de agenda passen. Het zou wel fijn zijn als het initiatief ook van de andere kant zou komen. U ziet de data hier boven staan en als dat geen problemen voor u oplevert kunt u dat ook mailen naar mij: azegelaar-krm@gmail.com. In principe kan ik dan ook vroeg een begin maken met de organisatie.

### Openstaande bedragen

Willen degenen die hun jaarbijdrage over 2018 nog moeten betalen dit alsnog doen? Ook staan er nog verschillende bedragen van de kerkbode open.

### Telefoon

Het is gebruikelijk dat 2x per jaar de inhoud van de telefoonbusjes bij de gemeenteleden worden opgehaald. Met ingang van 2018 gebeurt dat door de diaconie. Er zijn gemeenteleden die deze bijdrage liever per bank overmaken en dat is prima, maar zet u er in de omschrijving wel duidelijk bij dat het overgemaakte bedrag het telefoonbusje betreft. Dat is voor onze administrateur dan ook duidelijk. De opbrengst van deze telefoonbusjes betreft de collecten en deze worden evenredig over de kerkrentmeesters en de diaconie verdeeld.

Als u regelmatig gebruik maakt om via het internet onze diensten te beluisteren, via onze eigen website of via kerkdienst gemist, dan verzoeken wij u ook om een bijdrage over te maken op de rekening van de SKG ten name van het College van Kerkrentmeesters onder vermelding van 'bijdrage digitale diensten'. Het kost ons jaarlijks meer dan €1.500 om deze diensten aan te bieden en deze kosten worden betaald door de kerkrentmeesters. Wij verzoeken u deze bijdrage op het nummer van de SKG over te maken (NL96 RABO 0373701691).

### Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)

Een aantal van onze kerkelijke verenigingen had destijds een rekening lopen bij de Rabobank, maar aangezien de berekende tarieven zeer onvriendelijk werden hebben wij deze rekeningen ondergebracht bij de SKG te Gouda. Ook het College van Kerkrentmeesters heeft daar destijds een rekening geopend met het nummer NL24 FVLB 0227131487. Met ingang van 1999 zijn de zogenaamde IBAN-nummers ingevoerd. In dat IBAN-nummer kunt ook terugzien met welke bank u te maken heeft. Dus had u voorheen een girorekening, dan ziet u in dat IBAN-nummer de letters ING verschijnen en zo geldt dat voor iedere bank. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer maakt

echter gebruik van bestaande banksystemen. In het nummer NL24 FVLB 0227131487 ziet u de letters FVLB staan. Deze letters staan voor de Van Lanschot Bank. Per 1 november 2018 is de overeenkomst tussen de Stichting Kerkelijk Geldbeheer en de Van Lanschot Bank echter beëindigd. De SKG is op zoek gegaan naar een nieuwe partner en dat is de Rabobank geworden. In onze nieuwe rekeningnummers wordt de code van de Rabobank zichtbaar. Voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat wij klant geworden zijn bij de Rabobank. Per 1 november zijn de rekeningnummers van de verenigingen dan ook veranderd en alle penningmeesters hebben daar bericht over ontvangen. Zo is het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters bij de SKG gewijzigd van: NL24 FVLB 0227131487 naar NL96 RABO 0373701691.

Nogmaals: Wij doen dus geen zaken met de Rabobank, wat u onwillekeurig zou kunnen denken, maar met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer onder nummer NL96 RABO 0373701691. Met ingang van november 2018 kunt u dus ook uw bijdrage voor het luisteren per internet naar onze kerkdiensten naar dit bankrekeningnummer overmaken. Overigens ziet u dit nummer ook vermeld staan als u inschakelt via internet.

Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Adri Zegelaar*

### **Zonnepanelen en warmtepomp voor de pastorie**

Op 11 juli jl. ontvingen wij bericht dat we van de familie Boer (Lekdijk 391) gratis hun vijf jaar oude zonnepanelen mochten overnemen voor op de pastorie. U zult begrijpen dat wij hier blij verrast mee waren en dankbaar van dit aanbod gebruik gemaakt hebben. De zonnepanelen zijn inmiddels van het dak gehaald en liggen ergens in de pastorie opgeslagen. Zodra de noodzakelijke aanpassingen in de meterkast etc. zijn doorgevoerd, zullen de panelen op het dak van de pastorie gelegd worden. We willen de familie Boer hartelijk danken voor deze gift!

Parallel aan deze ontwikkeling hebben we besloten om een warmtepomp te (laten) installeren in de studeerkamer van de pastorie. De temperatuur in de studeerkamer wijkt soms veel af van de temperatuur in de woonkamer. Dit komt omdat de thermostaat in de woonkamer hangt. Het advies van Hol installatietechniek hebben we overgenomen en gekozen voor een warmtepomp zodat zowel 's winters als 's zomers de temperatuur in de studeerkamer stabiel geregeld kan worden.

### **Sleuteladres kerkgebouw Rehoboth**

Zoals u wellicht in de wandelgangen al hebt opgevangen, gaat fam. J. de Ruiters verhuizen naar Sliedrecht. Omdat hun huis ook functioneert als sleuteladres voor de Rehoboth moesten wij op zoek naar een nieuw sleuteladres.

Gelukkig hebben wij fam. M. van den Dool bereid gevonden om deze dienst van hen over te nemen. Wij danken familie De Ruiters heel hartelijk voor de manier en de bereidheid om sleuteladres te zijn geweest voor onze gemeente en wensen hen ook in Sliedrecht een goede tijd toe. Met beide families hebben we afgesproken dat de overgang precies plaatsvindt bij het verschijnen van dit Kontaktblad. Heeft u een sleutel van de Rehoboth nodig, dan kunt u die dus voortaan ophalen bij: Fam. M. W. van den Dool, Planetenlaan 41.

### **Subsidie voor de dorpskerk van Kinderdijk**

Zoals we in het Kontaktblad van april hebben geschreven, is er instandhoudingssubsidie aangevraagd bij de rijksoverheid voor noodzakelijk onderhoud aan de monumentale dorpskerk van Kinderdijk. Dit betreft voornamelijk schilderwerk en reparaties aan het voegwerk. In deze aanvraag is ook het opnieuw schilderen van de spanten opgenomen. Inmiddels hebben we bericht gekregen dat de aanvraag is toegekend. Dit gaat om een bedrag van bijna €30.000 wat de komende zes jaar in zes gelijke delen op de rekening van de kerkrentmeesters wordt gestort. Uiteraard zijn hier ook voorwaarden aan verbonden. Zo moet er een verantwoordingsrapport worden opgesteld, waarin duidelijk wordt dat de zaken waarvoor subsidie is toegekend ook daadwerkelijk zijn aangepakt. Dit moet onderbouwd worden met financiële stukken, waarbij subsidiegeld voor maximaal 50% gebruikt mag worden van het totaal aan alle gemaakte kosten. Als hier niet aan wordt voldaan, wordt (een deel van) de subsidie weer teruggevorderd. Voor de begeleiding en deze verantwoording hebben we het bedrijf MonumentPlus opdracht gegeven en we vertrouwen erop dat dit in goede handen is.

### **Tafelkleedjes in Rehoboth**

Bij interieurhuis Hugo Baas zijn nieuwe tafelkleedjes besteld. Dat viel helemaal nog niet mee, want toen de keuze was gemaakt en de bestelling gedaan, bleek de leverancier niet langer te bestaan. Het keuzeprocess moest weer van voren af aan worden doorlopen. Nu komt het vast snel goed.

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Jan Verhaar*

PS: Heel hartelijk dank voor alle kaarten en felicitaties die wij hebben mogen ontvangen voor ons 25-jarig huwelijksjubileum.

## **Mijn hobby**

Ik ben Jolanda den Ouden - de Jong en al een tijdje getrouwd met Cor. Ik mag iets over mijn hobby vertellen. Heel lang geleden op de Huishoudschool mocht ik kiezen voor een leuk vak. Zonder twijfel koos ik voor foto's maken in het zwart/wit en zelf ontwikkelen.



Ik fotografeer graag mijn kofferen en zonnebloemen. Dit is het verhaal van de koffer en de zonnebloemen:

De koffer had ik bij opbod gekocht voor 100 gulden. Veel te duur, maar ik wilde heel graag deze bijzondere koffer in mijn bezit hebben.

En dan de zonnebloemen; ik wilde graag naar Frankrijk met Cor, niet te vergeten. Waarom met een bus naar Frankrijk? Al-

leen voor de zonnebloemen.

Maar wat we niet wisten: in juni heb je geen zonnebloemen. Maar we hebben toch een leuke vakantie gehad: we hebben twee mensen leren kennen. En al gauw gingen we naar ze toe, heel gezellig. Aan het einde van de dag kregen we een enorme bos zonnebloemen van groot naar klein. We reden weer naar huis en ik bedacht me: zoveel vazen hebben we niet thuis, dus even een nachtje in wat emmers. In de morgen pakte ik mijn koffer en legde hem in de tuin en de zonnebloemen er bovenop. Niks meer aan doen. En de tekst kreeg ik van mijn Schepper, dat was ook niet van mezelf.



#### Kofferaanbieding

Er zijn 3 zonnebloemen die symbool staan voor verdrietige, nare dingen die je overkomen kunnen.  
Maar er zijn gelukkig 4 zonnebloemen die stralen de wereld in.  
Ze maken weer leuke dingen mee.  
Je knapt weer op.  
1 zonnebloem is Gods oog, symbolisch gezien dan.  
Die ziet alles van ons en jou.  
Maar je mag ook alles aan Hem vragen als het tegen zit.  
De koffer daar mag je alles in doen wat niet te tillen is.  
God weet van onze problemen.  
Hij wil dat wij dat aan Hem geven.  
Ook voor u en jou.

In 2004 was er een uitzending op de Klokradio met Jaap van Eeuwijk. Hij vertelde over zijn projecten in Sri Lanka, daar was een Tsunami geweest. Veel schade en storm en veel mensen verdronken. Jaap vroeg gebed en geld. De ramp was in januari.

19 januari was ik jarig. Ik bedacht me geen moment en vroeg aan mijn gasten of ze geld wilden geven. Niet voor mezelf, maar voor Sri Lanka. Ik ging dat brengen bij Jaap en Cobie; het zijn nog steeds vrienden.

Op een dag ging ik foto's maken langs de Tiendweg van onkruid tot voorwerpen. Alles ging op de foto. Het zijn er inmiddels al 250 geworden. Ik sta op markten in Nieuw-Lekkerland. Ik hoop altijd op droog weer. De opbrengst is voor een kinderveeshuis in Sri Lanka, Huis van Hoop, en ook een beetje voor mezelf.

Ik geniet nog steeds van het foto's maken. Mocht u kaarten willen kopen: geen probleem. We wonen Schoenerstraat 28. Zes kaarten voor vijf euro.

Als je nog vragen heb bel me gerust (0184-684662).

Groetjes,  
Jolanda

Voor het volgende Kontaktblad nodigen we Peter Paul Klapwijk uit om te vertellen over de molen.

## In gesprek met...

...Luuk en Leanne van der Perk



*Willen jullie je even voorstellen?*

Wij zijn Luuk en Leanne van der Perk. We wonen sinds vorig jaar zomer aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland. We wonen allebei al ons hele leven in Nieuw-Lekkerland en we zijn hier na ons trouwen gewoon blijven wonen.

*Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden?*

Luuk werkt de hele week in een kaasspecialzaak in Gouda. Leanne werkt in de thuiszorg in Papendrecht en op zaterdag bij haar vader in de kaaswinkel in Rotterdam.

*Hebben jullie naast het werk ook nog hobby's?*

Twee avonden in de week gaat Luuk zaalvoetballen. Verder vinden we het heerlijk om eens een dagje weg te gaan of om gezellig bij familie of vrienden te zijn.

*Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen om in Nieuw-Lekkerland te blijven wonen?*

Zoals eerder genoemd wonen wij altijd al in Nieuw-Lekkerland, dit met veel plezier. We hebben het hier goed naar ons zin, zeker met alle bekenden om ons heen. We zijn ook niet van plan hier weg te gaan.

*In hoeverre zijn jullie al betrokken in onze gemeente? Voelen jullie je thuis?*

We voelen ons zeker thuis hier in de gemeente, maar we zijn verder nog nergens bij aangesloten.

*Welke plaats neemt het christelijk geloof bij jullie in?*

Het geloof is voor ons een houvast in het leven en we proberen het mee te nemen in alles wat we doen

Groeten,  
Luuk en Leanne van der Perk

# Daar vraag je me wat

Jan Verhaar stelt vijf vragen aan Jan de Groot

*1. Ik heb je leren kennen als een wijze man, maar ook als iemand met veel humor. 'k Vroeg me zomaar af welke ondeugd je vroeger hebt uitgehaald?*



Dat is nogal wat Jan, een wijze man noem je me. Ik word er verlegen van. Ik herken me niet zozeer in jouw typering. Ik kijk juist met veel respect naar andere mensen die in mijn ogen veel wijzer zijn. Onze Schepper heeft ons gezegend met verstand en inzicht en het is Zijn opdracht om er ook met wijsheid mee om te gaan. Dat valt vaak niet mee. Juist als we er wat mee gaan worden is dat geen teken van

wijsheid. Van grote waarde vind ik als je meer en meer mag gaan ontdekken wat wijsheid is: God als de alwijze te bewonderen en te erkennen. Dan gaat Hij meer worden en ik minder.

Maar je schreef ook nog iets over humor. Van nature heb ik wel een enigszins opgeruimd karakter. Als het wat spannend wordt in gesprekken of discussies probeer ik het soms met een luchtige opmerking wat te ontspannen. Het leven is al serieus genoeg, toch? Ook onze kerkrentmeesterapp is regelmatig een plek waar je een geestige (niet altijd geestelijke) opmerking kunt lezen. Ik doe daar ook wel aan mee, ja.

En dan kom ik uiteindelijk tot de vraag die jij me stelt over ondeugd. Ja, sorry dat het wat lang duurt voordat ik tot de kern kom. Dat zit nu eenmaal een beetje in me, wat lang van stof, zeg maar. Maar enfin, om terug te komen op je vraag: mijn jeugd is in mijn beleving niet heel buitensporig geweest. Gewoon dingen doen die jongens van mijn leeftijd ook deden: hutten bouwen buitendijks, bij de boeren in de omgeving helpen, vuurtje stoken, de Lek overzwemmen en later toen ik iets ouder werd brommers opvoeren. Ook toen moest je minimaal 16 jaar zijn om op een brommer te rijden, maar of dat ik dat al was weet ik niet meer zo precies.

Trouwens, over vuurtje stoken gesproken... Zoals jullie wellicht weten ben ik langs de Lekdijk opgegroeid vlak bij de watertoren. Daar tussen de watertoren en de begraafplaats had je een stortplaats van afval uit de havens en industrie. Zo ging dat nog toentertijd: afval werd gewoon langs de Lek gedumpt en dat was nog legaal ook. Moet je nu mee aankomen. Enfin, daar werd regelmatig flinke stapels hout en andere rommel verbrand. Ook op die betreffende middag brandde er weer een flink vuur. Toen de eigenaar van het terrein naar huis ging was het vuur nog lang niet uit. 'Weet je wat?' dachten we. 'Laten

we eens van die grote 200 liter stalen vaten op het vuur gooien.' Uiteraard waren ze leeg, maar wel voorzien van een deksel. Je kunt wel raden wat er na enige tijd met deze vaten gebeurde. Dat hadden wij ook wel gedacht... Juist ja, die ontploften natuurlijk. De deksels vlogen huizenhoog de lucht in en dreunen dat het waren! Wij waren natuurlijk in geen velden of wegen meer te bekennen en ook toen er tijdens het avondeten mij gevraagd werd waar die dreunen vandaan kwamen wist ik uiteraard van niets. Natuurlijk niet echt wijs, maar jeugdige onbezonnenheid zullen we maar zeggen. Gelukkig is er een spreekwoord dat zegt: verstand (wijsheid) komt met de jaren. Misschien heeft Jan Verhaar dan toch een beetje gelijk....

*2. Je bent regelmatig op reis voor je werk. Kun je daar iets over vertellen en ook iets over wat je opvalt in een andere cultuur?*

Daar kan ik wel iets over vertellen, Jan. Het is nu woensdagavond 30 oktober, 11 uur in de avond. Ik zit op m'n hotelkamer ergens in Duitsland. Zaterdag moet ik uiterlijk deze vijf vragen beantwoord hebben. Dan zit er niets anders op om na een lange werkdag nog een poosje achter m'n laptop te kruipen. Zeker als ik voor m'n werk weg ben gebruik ik de avonduren regelmatig om wat kerkenwerk te doen. Als ik dan een keer thuis ben hoef ik niet alsnog aan de slag. Ik heb al het één en ander over m'n werk in het Kontaktblad geschreven in het stukje waar zich nieuwe kerkenraadsleden voor mochten stellen. Heel kort, voor degene die dat gemist of vergeten zijn, wil ik daar iets over schrijven. Ik werk als senior control software engineer bij WSP systems in Overberg. Dat is een moeilijk woord voor programmeur van machinebesturingen. Als bedrijf zijn we gespecialiseerd in het maken van hardware en software voor industriële wasserijen. Dit zijn vaak wasserijen die zo'n 50.000 tot 500.000 kg wasgoed per week verwerken voor ziekenhuizen, hotels, enz. We leveren onze producten wereldwijd. Naast het werken achter m'n bureau in Overberg of thuis moet ik ook regelmatig op pad om bij onze klanten nieuwe installaties in bedrijf te nemen. Je bent dan vaak meerdere dagen of weken van huis.

Je ziet daarbij wel wat van de wereld, maar de meeste tijd ben je toch met je werk bezig. Meestal werkdagen van 's morgens 7 tot 's avonds 7 á 8 uur. Als je dan bijvoorbeeld op Aruba of Curaçao aan het werk bent zie je niet veel van het eiland, omdat het dan nog of alweer donker is. Soms ben je de zaterdag vrij en heb je tijd om nog wat te gaan bekijken, maar meestal niet.

Het overgrote deel van de werknemers en ook de bedrijfsleiding van WSP is christelijk en daarom verrichten we geen werkzaamheden op zondag. Samen met een aantal collega's op de hotelkamer luisteren we dan naar een preek of loggen in bij één van de kerkelijke gemeentes om live mee te luisteren. Je moet dan echter niet teveel tijdsverschil hebben. Het gebeurt echter ook dat we een kerkdienst van de lokale christelijke gemeente bijwonen. Zo hebben we in meerdere landen kerkdiensten bezocht. Ik moet daarbij denken aan die keer dat we in Japan een

dienst bijwoonden van een evangelische gemeente. Hartelijk werden we welkom geheten met veel buigingen, vriendelijkheid en een knuffelmomentje, wat in Japan gebruikelijk is. De dienst werd zoveel als mogelijk live vertaald in het Engels, zodat we via een 'oortje' mee konden luisteren. Het was voor de Japanse voorganger een hele eer om een stuk of zes boomlange, meest blonde, Nederlanders onder z'n gehoor te hebben. Hij vroeg ons of er in dat verre Nederland op dat moment ook kerkdiensten gehouden werden, zodat hij daar voorbede voor kon doen. Wij attendeerden hem er echter op dat dit pas na zo'n 7 uur het geval zou zijn en dat alle Nederlandse kerkgangers nog op één oor lagen. Dat was voor hem wel een eyepener; 'Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Dom van me.'

Zeker als je kerkdiensten in andere landen bezoekt leer je dat gelukkig niet alleen in Nederland christenen wonen. Zo ervaar je dat de Heere over de hele wereld z'n kinderen heeft wonen. Ook de geloofsbeleving en liturgie is nogal eens anders dan in onze gemeente. Dat past dan weer bij dat land en die cultuur. Zo zie je dat het christendom ook veelkleurig is. Dat kan ook niet anders, omdat de God van het christendom ook veelkleurig is. Maar boven alle verschillen uit is er tenminste één overeenkomst: Jezus Christus en die gekruisigd. Indrukwekkend en heel bijzonder om dat te zien en te geloven.

*3. Welke mensen hebben de grootste invloed op je leven (gehad)?*

Tja, daar vraag je me wat. Ik heb daar wat over nagedacht. Ik vond het niet zo'n eenvoudig vraag. Eigenlijk is de vraag wel eenvoudig maar het antwoord niet. Natuurlijk hebben m'n ouders veel invloed op m'n leven gehad. Zij hebben hard gewerkt aan wie ik nu ben. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Het zou grenzeloos oppervlakkig zijn om te denken dat ik dat zelf heb gedaan. Dat is heden ten dage wel de heersende gedachte, maar ook ik ben, menselijkerwijs gesproken, maar een schakeltje in de lijn van de geslachten. Waarbij ik mag staan op de schouders van de voorgaande geslachten. Zeker ook het feit dat ze mij als klein kindje ten doop hebben gehouden en me vervolgens al vroeg mee naar de kerk hebben genomen.

Later toen we trouwden hebben we samen mogen ervaren wat een zegen het is om liefde en trouw te mogen ontvangen en te delen. Juist ook het leven binnen het huwelijk heeft mij veel gevormd. Het gaat dan niet meer over ik maar over wij. Tot op de dag van vandaag heb ik daarin veel geleerd en misschien wel meer afgeleerd. Tijdens de vele weken dat ik weg was voor m'n werk draaide het gezinsleven gewoon door. Anneke zorgde voor stabiliteit en liefde binnen het gezin. Wat ben ik ook onnoemelijk veel dank aan haar verschuldigd. Wat een zegen van onschatbare waarde.

*4. Welke tekstwoorden (van een preek) hebben je bijzonder geraakt?*

Het is inmiddels vele jaren geleden dat ik een preek hoorde in de Rehoboth over psalm 10. Het was niet alleen de preek, maar de hele dienst die een onuitwisbare indruk

bij mij heeft achtergelaten. Psalm 10, een lied recht uit het hart. Een psalm die mijn hart verwoordde en verklaarde. Een lied die de roep van vertwijfeling liet horen: 'Waarom staat Gij van verre!!' Maar ook een psalm om in weg te schuilen 'Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.'

Of die andere keer toen het ging over de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Het goede zaad was gezaaid en vol verwachting zag de landman uit naar de oogst. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe. Wat een drama, dat komt nooit meer goed. Echter, en dat was de kern van de preek, het loopt God niet uit de hand. Hoe het ook gaat in het leven en in de wereld: het loopt God niet uit de hand. Wat een troost om dat te mogen geloven en daarop vast te vertrouwen. Bij ons is dat niet veilig, maar Hij schenkt het uit genade. 'Opent uwen mond; Eist van Mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond; Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij 't smeekt, Mild en overvloedig.'.

Of als ik denk aan die tekst uit Zefanja 3:17: Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Dan duizelt het je toch? Stil van verwondering...

*5. Welke raad zou je de lezers van het Kontaktblad mee willen geven?*

Ik zal het kort houden, Jan: zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg.

In het volgende Kontaktblad stelt Jan de Groot vijf vragen aan Jan Baas.

## We geven het toetsenbord aan...



Tja... En toen bleken wij ineens aan de beurt te zijn om een stukje te schrijven in het Kontaktblad. Wij hadden bedacht dat wij deze dans wel zouden ontspringen, want zes jaar geleden hebben wij er al een keer in gestaan. Dus voor veel mensen is het een beetje 'oud nieuws' wat we vermelden. Maar we zullen toch ons best doen en ons nog eens beschrijven.

Hendrik-Jan is een echte Rotterdammer, opgegroeid in een gezin met vier broers en zussen. Ik (Lyda) ben nog

net niet geboren in Lekkerland, maar wel vanaf dag drie opgegroeid. Met vijf broers en zussen woonden we aan de dijk.

We hebben elkaar ontmoet in Rotterdam. We werkten daar in hetzelfde verpleeghuis, verpleeghuis Pniël. Hendrik was nog leerling en ik was dus af en toe zijn begeleider. Dat leidde weer tot meer dan werkoverleg en zo werden we dus het 'Pniël-stel'. In 1996 zijn we getrouwd en sinds die tijd wonen we in de Marslaan. Daar zitten we prima naar onze zin. Ook Hendrik is helemaal ingeburgerd in ons dorp, hij kent bijna iedereen. Boodschappen doen duurt daardoor soms wat lang...

Op een bijzondere manier heeft onze hemelse Vader ons onze kinderen gegeven. Nathan en Channah kwamen allebei als baby uit Taiwan en horen helemaal bij ons! We kijken er als gezin erg naar uit (op het vliegen na van mijn kant dan...) om over een aantal jaar naar Taiwan te gaan. Nathan is 13 jaar en doet de havo. Hij zit op basketbal en op orgelles, vindt vissen leuk en maakt graag foto's. Verder leest hij graag en verveelt zich eigenlijk nooit. Channah is 8 jaar en zit in groep 5. Ze speelt graag buiten, knutselt graag en is altijd wel aan het rommelen.

Inmiddels heeft Hendrik-Jan het verpleeghuis alweer zo'n 17 jaar verruild voor een vrachtwagen, waarvan hij de laatste 10 jaar bij De Bruyn in Oudewater werkt. De werktijden zijn nogal onregelmatig, waardoor er niet heel veel tijd over is voor hobby's. Hij puzzelt graag, speelt regelmatig orgel en vindt het leuk om met Nathan en Channah te vissen.

Ik werk zo'n 15 jaar voor Crabbehoff in Dordrecht op de revalidatie. Sinds vorig jaar is de afdeling revalidatie verhuisd naar een nieuw gebouw (tussen ziekenhuis en politiebureau) en heet ons onderdeel 'revalidatiezorg Dordrecht'. Daar werk ik een avond per week en een weekend en vanaf november ga ik daar donderdag onder schooltijd werken. Ik voel me daar prima op m'n plek. Heel specifieke hobby's heb ik geloof ik niet. Ik ben gewoon graag bezig. Wel lees ik heel graag.

Zaterdagdagen zijn vaak goed gevuld voor het bijhouden van familie en ver-wonende vrienden. En als we echt 'een vrije zaterdag' hebben, vinden we het heerlijk om de bossen in te gaan.

Hendrik-Jan zit in de activiteitenraad. De jeugd heeft z'n hart en hij vindt het leuk om dingen te regelen. Juist omdat dit bij de activiteitenraad niet wekelijks is, sluit dit prima aan bij zijn werk.

Dit is heel globaal een beeld van ons als familie Alblas. We leven ons leven in handen van God. Wij strijden, zoals heel veel mensen, vaak met 'tijd'. Van goede en minder goede kanten wordt tijd gevraagd. En dan is het vaak moeilijk om het juiste te kiezen. Wat is het juiste... We zitten aan van alles vast. Hoe vinden we daar een goede, maar vooral ook gelovige balans in? Daarom bidden we dat we als gezin het goede mogen zien en doen. Doen wat écht belangrijk is.

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft. Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd. Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat. Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

Voor degenen die nog meer over/van ons willen weten: kom gerust eens koffiedrinken!

*Hartelijke groet,  
Familie Alblas*

Wij geven het toetsenbord door aan familie Berger.

## De thuiszorg voor het voetlicht

### Wie zijn wij?

Connie Blok: Ik ben Connie Blok, 50 jaar. Ik ben getrouwd, moeder van twee kinderen en trotste oma van een kleinzoon. Vroeger heb ik als verpleegkundige in het Refaja-ziekenhuis gewerkt, maar nu sta ik in een kinderkledingzaak Hardinxveld. Ik coördineer sinds 1996 de thuiszorg.

Cora Noorland: Ik ben Cora Noorland, 37 jaar en moeder van vier kinderen. Hiernaast werk ik als verpleegkundige in het ASZ op de afdeling oncologie. Ik coördineer de terminale thuiszorg sinds 2015.

Margreet Kok: Ik ben Margreet Kok, 42 jaar en moeder van zes kinderen. Hiernaast werk ik als verzorgende in hospice De Regenboog. Ik coördineer de thuiszorg sinds 1999.



### Wat is de thuiszorg?

De NPV thuiszorg is ontstaan vanuit de Hervormde Kerk wijk dorp. In 1990 is de NPV hierbij gekomen om alles structureler te laten verlopen en zijn ze vanaf toen ook hulp aan iedereen gaan geven, dus niet alleen aan de mensen binnen de kerk. Een aantal jaren later is ook onze gemeente Kinderdijk-Middelweg hier bij aangesloten. Achter de schermen is er een werkgroep actief. Hierbij is vanuit beide kerkelijke gemeentes een diaken betrokken.



Thuishulp moet gezien worden als aanvulling op de professionele zorg, in geval van nood. Het is geen vervanging van de professionele thuiszorg. De laatste jaren wordt er meer een beroep gedaan op de mantelzorgers, wij als NPV kunnen hierin tijdelijk in ondersteunen. Er kan bijvoorbeeld geholpen worden met oppas, vervoer, ondersteuning in de huishouding, door een luisterend oor te bieden, bezoekwerk, boodschappen te doen of te wandelen met een rolstoel. Zo komt iemand niet in een sociaal isolement en de mantelzorger raakt niet overbelast. Connie en Margreet coördineren deze zorg.

Een aparte tak in de NPV-thuishulp is de terminale zorg. Terminale zorg is ondersteuning in de laatste levensfase, bijvoorbeeld door bij iemand te waken. Ook zijn er licht verzorgende taken en wordt er ondersteuning geboden aan mantelzorgers. Cora coördineert de vrijwilligers hiervoor in onze woonplaats. Iedereen kan een beroep doen op de NPV, ongeacht een kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond. Lidmaatschap van de NPV is niet vereist, de hulp is kosteloos en vrijwillig. Alle contactinformatie staat op de website van de NPV.

### Vrijwilligers

We hebben een bestand van ongeveer 40 vrijwilligers. Verschillende vrijwilligers zijn geschoold vanuit het landelijk bureau. Een keer per jaar wordt er een avond voor de vrijwilligers georganiseerd met een spreker of een buffet, of beide. Dit wordt gezien als een bedankje en is ook voor ontmoeting met elkaar. De vrijwilligers komen allemaal uit onze plaatselijke gemeente uit verschillende kerken. Ze willen allemaal met liefde zorgen voor de medemens. De visie van de NPV is 'Zorg voor het leven'. Dit is waar de vrijwilligers vanuit werken!

Wilt u ons team komen versterken: hartelijk welkom! Neem gerust contact op met één van ons op.

*Hartelijke groeten van het thuiszorgteam*

## Kerstnachtviering

D.V. maandag 24 december is er weer een Kerstnachtviering in sporthal De Klipper. Het thema is dit jaar: 'Kerst, KEERPUNT in de geschiedenis'. Met kerst denken we aan een heel bijzondere gebeurtenis die zo'n 2000 jaar geleden plaatsvond in Bethlehem. Wat er toen gebeurde was een keerpunt in de geschiedenis. Op het eerste gezicht lijkt het een gewoon verhaal: Maria wordt zwanger en krijgt een kindje, Jezus. Maar in werkelijkheid gebeurde er een wonder. Maria werd zwanger terwijl zij een maagd was. Jezus had geen aardse vader, maar Hij is de Zoon van God en Hij is Zelf God. Hij kwam vanuit de hemel als mens hier op aarde, om ervoor te zorgen dat de relatie tussen God en mensen hersteld kon worden.

Namens Keerpunt bent u van harte uitgenodigd om samen met ons hier (meer) over te horen, na te denken en te zingen. Ds. G.J. van Beek zal de meditatie verzorgen.

Gert-Jan van Dommelen zal meewerken met een aantal zangers en muzikanten. En uiteraard zorgt Koninklijke fanfare Apollo ook voor de muzikale omlijsting en begeleiding. De aanvang is om 22.00 uur en de zaal gaat om 21.30 uur open. Neem gerust uw vrienden en familie mee! Er is een collecte bij de uitgang.

## Onze jarigen

*De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. (Deuteronomium 31:8)*

Onderstaande gemeenteleden hopen de komende maanden hun verjaardag te vieren:

17 nov.: mw. N.M. Stout-Terlouw (1932), Ooievaar 40, 2957NH

18 nov.: dhr. G. Vonk (1939), Middelweg 111c, 2957TC

21 nov.: dhr. W. Baas (1941), Marslaan 113, 2957SE

26 nov.: mw. A. Baas-Borsje (1941), Marslaan 113, 2957SE

27 nov.: dhr. W. Garsthagen (1942), Ireneweg 5, 2961AC

29 nov.: mw. M. van der Stoep-Schenk (1943), Punterstraat 9, 2957ER

16 dec.: Ilse Veldman (1983), 'De Rank', Prins Bernhardstraat 4, 2411TL Bodegraven

16 dec.: dhr. B. van den Brink (1934), Schokkerstraat 9, 2957GA

16 dec.: mw. C.B. Langerak (1943), Ooievaar 154, 2957NH

17 dec.: mw. B. Breedveld-de Bie (1938), A. Heynisstraat 29, 2957AA

18 dec.: mw. M.P. Borsje-Hoogendijk (1927), Verpleeghuis Salem, afd. Ichtus, Vlietlaan 2, 2986AZ Ridderkerk

23 dec.: dhr. C. Stam (1940), Middelweg 139, 2957TD

26 dec.: mw. G.N. Slingerland-v.d. Perk (1932), Graafzicht, kamer 104, Burg. Dekkingstraat 1, 2957AC Bleskensgraaf

30 dec.: dhr. L. de Jong (1931), Aakstraat 11, 2957EA

31 dec.: dhr. W.C. Vuurens (1940), Tjalkstraat 7, 2957GB

01 jan.: dhr. H. van Eerde (1940), Neptunusstraat 32, 2957HG

03 jan.: mw. W. de Vries-van Arkel (1941), Koggeplantsoen 5, 2957 EN

05 jan.: mw. L.A.M. den Ouden-van Dam (1939), Middelweg 80, 2957TH

06 jan.: mw. N. Vuurens-Westerhout (1940), Tjalkstraat 7, 2957GB

08 jan.: mw. A. Nederlof-Dubbeldam (1940), Hoogaarslaan 28, 2957EL

09 jan.: Simone Lagendijk (1987), De Haven, Tjalkstraat 22, 2957GB

14 jan.: mw. A.E. Engels-Kooi (1934), Ooievaar 156,  
2957NH

14 jan.: mw P. Verkerk-Smit (1934), Ooievaar 36,  
2957NH

21 jan.: mw. B.W. Verstraaten-Metske (1941), Middel-  
weg 49, 2957TB

**Op de volgende data zullen D.V. Doop en  
Avondmaal worden bediend**

<i>Heilig Avondmaal:</i>	<i>Heilige Doop:</i>
2 december	9 december
10 maart	27 januari
23 juni	24 maart



**HERVORMDE GEMEENTE  
KINDERDIJK - MIDDELWEG**

**Blijf in contact  
met uw kerk:**

GEEF AAN ONS DOOR:

- Als u hier bent komen wonen
- Een geboorte in uw gezin
- Een huwelijk
- Als u verhuist binnen onze kerkelijke gemeente
- Als u vertrekt uit onze gemeente
- Een overlijden

Administratie:  
Mw. H. Kooijman  
Saturnusstraat 10  
2957 HJ Nieuw-Lekkerland  
Tel. 0184 – 68 20 14  
e-mail: ledenadministratie@  
hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl

**Collectebonnen**

Rood	€ 0,60	20 bonnen	€ 12,-
Blauw	€ 0,70	20 bonnen	€ 14,-
Groen	€ 0,80	20 bonnen	€ 16,-
Oranje	€ 1,00	20 bonnen	€ 20,-
Geel	€ 1,25	20 bonnen	€ 25,-
Grijs	€ 2,50	20 bonnen	€ 50,-

Bonnen zijn te bestellen per 20 stuks. Graag bij de bestelling kleur en/of aantal vermelden.

Bestellen via gironummer NL42 INGB 0001609561 t.n.v. Collectebonnen Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg met vermelding van naam en adres.

Voor informatie: Leen en Mia van der Schelling, Neptunusstraat 19, tel. 0184 - 68 25 80

**Coördinatrices NPV / thuiszorg**

Connie Blok 0184 - 68 46 38  
Margreet Kok 0184 - 68 23 16

**Belangrijke telefoonnummers**

Scriba F.H. de Jong 0184 - 68 32 13  
Beheerder Rehoboth 0184 - 68 40 61  
Beheerder Kinderdijk 078 - 691 63 05  
Rehobothkerk 0184 - 68 20 90  
Kerk Kinderdijk 078 - 691 85 92

**Contactpersoon kerkauto:**

J. van der Perk 0184 - 68 18 87  
06 12 29 10 51

**Cd's kerkdiensten bestellen:**

T.H. van der Steen 0184 - 68 18 56  
of per email: thvdsteen@hetnet.nl

**Tijdelijk kastje kerktelefoon aanvragen:**

Jac. Stam 078 - 691 43 32

**Kerkelijk ontvanger**

Dhr. J.F. Wagenaar, Saturnusstraat 2, 2957 HJ  
Nieuw-Lekkerland. NL82 INGB 0001 5257 12 / NL65  
SNSB 0815 2032 84

**Kontaktblad van de Hervormde  
Gemeente Kinderdijk-Middelweg**

Verschijnt vijf keer per jaar

**De redactie:**

Ds. A. van Lingen, eindredacteur,  
tel. 0184 - 68 33 77  
Lianne ten Hove, redactiesecretaresse,  
tel. 0184 - 75 04 76  
Marije Markestein, redactiesecretaresse,  
tel. 0184 - 63 29 39

E-mailadres redactie: kontaktblad@  
hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl