



Kontaktblad

van de Hervormde Gemeente
Kinderdijk/Middelweg

36e JAARGANG NR. 1 – januari 2019



Meditatie

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

(2 Korinthe 8:9)

Op 29 december 2018 kopte een landelijke krant: 'Rijken worden steeds rijker, armen steeds armer'. Deze ontwikkeling is gaande. In Nederland, maar ook wereldwijd. In zekere zin is dat verklaarbaar, geld maakt geld. Het is makkelijk investeren in rendabele projecten als je vermogend bent. En armer worden, wie wil dát nou?

Paulus wijst ons op Christus, Die alles omdraait. Hij werd arm terwijl Hij rijk was. Zijn rijkdom bestond uit de volmaakte eenheid met de Vader. Het volledig kunnen bevatten van Zijn liefde. Hij leefde in heerlijkheid bij de Vader (Joh. 17), verzadigd van vreugde, die voor Zijn aangezicht is (Ps. 16). Hij was 'in de gestalte van God' (Fil. 2). De rijkdom die Hij had bestond ook uit de erkenning door Zijn schepping. Er werd Hem voortdurend lof gebracht. De morgensterren zongen vrolijk (Job 38) en de engelen bogen zich voor Hem neer in voortdurende aanbidding. Hij was in een volmaakte toestand van heerlijkheid. Een rijkdom die wij nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben gehoord en die we ons niet kunnen voorstellen (1 Kor. 2).

Maar Christus heeft Zijn hele rijkdom ingeruild voor vernederende armoede. Bij Zijn geboorte al arm. Hij heeft volmaakte blijdschap en volmaakte liefde ingewisseld voor de last van de toorn van God. Vrijheid ingewisseld voor beklemming (Luk. 12:50). 'Hoe word Ik geperst tot dat het volbracht is!' Tijdens Zijn leven bouwde Hij geen

rijkdom op, integendeel. Hij werd een bedrieger en dronkaard genoemd. Hij werd met de dood bedreigd en diep vernederd. Hij werd vermoord in gedachten van mensen, met blikken en woorden van mensen en tenslotte dóór mensen toen Hij aan het kruis werd gespijkerd. Toen werd Zijn armoede volkomen, Hij werd een van God verlatene.

Arm geworden, terwijl Hij rijk was. Opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Let op het woord 'worden'. Dat moet gebeuren. De Bijbel tekent ons als arm als we Christus niet kennen. Hoewel soms 'rijk en steeds rijker geworden' (Opb.3) zijn we zonder Christus in geestelijk opzicht straatarm.

Maar er is uitkomst. Het evangelie wordt ook wel het 'evangelie der armen' genoemd, waarbij 'armoede' breder en dieper moet worden gelezen dan alleen sociaal-economisch. Ik las dat het belangrijkste grondwoord voor 'arm' ook 'gebogen' of 'in bedelstaat zijn' kan betekenen. Maar juist de armen stonden vooraan bij de bekendmaking van het evangelie (Luk. 7:22). Hij ontfermt zich over een bedelaar (Luk 18:35), Hij eet met hen. Hij noemt hen Zijn broeders (Mat. 25:40). En juist daaruit bestaat de diepste rijkdom. Van Hem te zijn. Dan wacht de erfenis van een Koningskind. Een rijkdom die wij nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben gehoord en die we ons niet kunnen voorstellen. Door Zijn genade.

Vraag: de tekst waar deze meditatie over gaat staat in een gedeelte waarboven in mijn bijbel 'oproep tot vrijgevigheid' staat. Waarom zou Paulus juist in dit verband schrijven over de armoede van Christus en de rijkdom die wij in Hem hebben? En wat zegt dat ons in het kader van het thema van deze uitgave van het Kontaktblad?

Willem-Jan van Meuwen

Van de redactie

Voor u ligt het eerste Kontaktblad van 2019. Elk jaar staat het eerste nummer in het kader van de jaarbijdrage. Ook stelt dhr. Stuij zich voor en is er een bericht van de Lentemarktcommissie. Omdat we nog ruimte over hadden, hebben we voor de kinderen een kleurplaat geplaatst. Het volgende Kontaktblad verschijnt op 5 april; de sluitingsdatum is 23 maart. We wensen u weer veel leesplezier!

Van de kerkenraad

Een nieuw jaar ligt voor ons. ‘Wat zal 2019 ons brengen?’ is een vraag die bij u of jou op kan komen. Zal het een jaar worden waarin ik mijn diploma hoop te halen of kan beginnen aan mijn eerste baan of mogelijk een verandering van werkkring? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Het laatste zeker ook als de jaren gaan tellen en de achteruitgang wordt gemerkt. Wat het jaar ons ook brengt, we mogen weten dat Hij er bij is.

Op de gemeenteavond is voor u de Plaatselijke Regeling (PR) gepresenteerd in het kader van het kennen en horen van de gemeente. Naar aanleiding van Kerk 2025 en de nieuwe kerkorde die in 2018 van kracht is geworden, is het noodzakelijk ook de PR, dat dateert uit 2005, weer tegen het licht te houden en te herzien. Voor deze herziening heeft de kerkenraad gebruik gemaakt van het model van de PKN, waarbij we door alle keuzemogelijkheden heen zijn geleid om zo te komen tot een nieuwe PR. Alles wat in de kerkorde is geregeld hebben we eruit gehaald en alleen daar waar keuzemogelijkheden waren, deze beschreven.

In de praktijk zijn er geen wezenlijke zaken gewijzigd. Extra noemenswaardig is dat nu is vastgelegd dat we jaargesprekken voeren met o.a. de predikant, pastoraal medewerker, catecheet en beheerder van de gebouwen. De bezoekbroeders worden eenmaal per jaar uitgenodigd in de consistorievergadering. Dit deden we als kerkenraad altijd al wel, maar de PR dwingt ons ook om het formeel vast te leggen.

Ook zijn we door het volgen van het model gewezen op het feit dat we er niet aan ontkomen een duidelijke instructie t.b.v. archiefbeheer op te stellen. Daar hopen we samen met de archiefcommissie invulling aan te geven.

Vorig jaar heeft de kerkenraad nadrukkelijk de mogelijkheid onderzocht tot het vormen van een zgn. ‘kleine kerkenraad’. Een mogelijkheid die conform ordinantie 4-9 wordt geboden. Een kleine kerkenraad bestaat uit het moderamen van de kerkenraad plus minimaal vier andere ambtsdragers. In deze kleine kerkenraad moeten alle ambten vertegenwoordigd zijn. Een deel van de taken van de kerkenraad wordt dan aan de kleine kerkenraad toevertrouwd, maar taken die tot het ‘wezen’ van de ge-

meente behoren blijven bij de gehele kerkenraad. De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat overgaan tot een nieuwe structuur verregaande consequenties heeft. De structuur verandert ingrijpend en zal veel vragen van het aanpassingsvermogen van de huidige ambtsdragers. De uiteindelijke winst ten opzichte van de verandering zal relatief klein zal zijn. Nieuwe ambtsdragers leren ook veel van zittende leden, bij een kleine kerkenraad raak je dat kwijt. We hebben besloten dat we de huidige manier van werken zullen handhaven.

Na het definitief maken van de PR zal deze voor een ieder beschikbaar komen, of digitaal of in de vorm van een papieren versie.

*Namens de kerkenraad,
Frans de Jong*

Van het college van kerkrentmeesters

Terugblik 2018

Op de gemeenteavond zijn de vergaderonderwerpen van het afgelopen jaar langsgekomen. Dit betrof een lijst van 75 punten zonder dat deze compleet was. Het zou dan ook te ver voeren om dit allemaal hier opnieuw te noteren. Een paar zaken zullen we noemen:

- Reparatie van de vouw wand in Rehoboth
- Vaste beameropstelling in de consistorie
- Evaluaties (schoonmaak, beheer, tuin, BHV, etc..)
- Up-to-date houden van de website en de gemeentegids
- Aanvragen van subsidie voor onderhoud monumentale dorpskerk
- Vaststellen van de jaarrekening en opstellen van de nieuwe begroting
- Uitvoeren van de Actie Jaarbijdrage en de solidariteitskas
- Bestrijden van zwammen in de kelder van de Kinderdijkse kerk
- Opvullen van de kelder met schelpen om vochtprobleem op te lossen
- Licenties Weerklank voor het downloaden en ‘beameren’ van liederen
- Aanstelling kerkelijk werker voor catechese
- Inventarisatie wensen voor gebouw Rehoboth
- Zonnepanelen en warmtepomp voor de pastorie

Vrijwilligers

Tijdens de gemeenteavond hebben we officieel afscheid genomen van Leonard de Groot als organist en van Janny Meerkerk als notuliste van het college van kerkrentmeesters. Beiden hebben zich langdurig vrijwillig ingezet voor de gemeente, waarvoor onze oprechte dank! Leonard wat meer op de voorgrond als belangrijk onderdeel van de eredienst en Janny vrijwel helemaal op de achtergrond. Met Janny heb ik in mijn rol heel nauw samengewerkt en ik wil hier nog even onderstrepen dat dit zeer prettig is

geweest. Het is voor ons college heel waardevol dat er goede notulen gemaakt worden. We zijn dan ook blij dat Heleen Bergacker Janny wil opvolgen als notuliste.

Bij een afscheid wordt waardering hardop uitgesproken en opgeschreven. Soms lijkt het of je dan pas merkt dat je inbreng echt op waarde is geschat. Het is jammer als dit dan pas wordt beleefd; daarom wil ik ook via deze weg alle mensen aanzeggen dat uw bereidheid om belangeloos mee te doen met het werk in de gemeente zeer gewaardeerd wordt. Dit geldt alle facetten van het gemeentewerk, zoals clubleiding en pastoraat, maar net zo goed de tuin- en schoonmaakploegen!

Privacywetgeving

Het is gelukt om een privacyverklaring op te stellen voor onze gemeente. Deze verklaring is vastgesteld door de kerkenraad en is op de website te vinden via het menu Kerkbeheer -> Privacyverklaring. In het kort komt het hierop neer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en dat deze niet ongewenst (zonder uw toestemming) worden gepubliceerd.

Onze site is overigens ook via hgkm.nl te benaderen.

Zaalgebruik

Graag vragen wij uw aandacht voor het bezemschoon achterlaten van een zaal na een kerkelijke activiteit. Het is vorig jaar namelijk voorgekomen dat de zaal de volgende dag (of een volgend dagdeel) verhuurd was en dat de huurder/gastvrouw hiermee geconfronteerd werd. Graag dus de tafels weer terugzetten in de basisopstelling en indien nodig de bezem erdoor.

Vooruitblik 2019

De organisatie van de Lentemarkt wordt weer voortvarend opgepakt. De kerkrentmeesters zijn hier heel dankbaar voor. Als doel hebben we gekozen voor het opknappen van het Elzenhonk en de consistories van de dorpskerk. Ook willen we een onderzoek doen naar een ventilatiesysteem voor de Rehoboth, zodat tocht via de open deuren voorkomen kan worden.

Financiën

Zoals u weet is Adri Zegelaar (onze penningmeester) een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis en moet hij nu nog enkele weken aansterken. Juist in de voorbereidingen naar de Actie Jaarbijdrage 2019 missen wij hem enorm en we hopen en bidden dat hij weer spoedig mag herstellen. Gelukkig had Adri al veel voorbereidend werk gedaan en heeft Kees Langerak heel veel extra gedaan voor de Actie Jaarbijdrage. Bedankt Kees!

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de resultaten van het boekjaar 2018 in beeld te krijgen. Nog openstaande toezeggingen voor de jaarbijdrage 2018 en openstaande rekeningen van de kerkbode geven altijd weer extra werk, dus misschien is het nog niet te laat voor goede voornemens en gaat dit in 2019 beter!

De jaarcijfers zijn nog niet definitief, maar we kunnen wel al zien dat het een heel positief jaar is geweest. Een bijzonderheid is dat in 2018 de hypotheek op de pastorie helemaal is afgelost! Daarnaast is de opbrengst van de Actie Jaarbijdrage (tegen de landelijke trend in) gestegen en de resultaten van de bezuinigingen pakken heel positief uit. Die bezuinigingen zijn overigens tweeledig. Meer werk wordt door onbetaalde vrijwilligers gedaan en ten tweede pakken de gedane investeringen voor wat betreft de verlichting en de verwarming heel positief uit. Dit betekent niet dat we tevreden achterover gaan leunen, maar wel dat we hier heel dankbaar voor zijn!

Actie Jaarbijdrage 2019

De Actie Jaarbijdrage is op dit moment weer in volle gang. Als het goed is, krijgt u vandaag (25 januari) een envelop met een folder en antwoordkaart overhandigd of vindt u deze in de brievenbus. Uiteraard willen wij deze actie van harte aanbevelen, zodat het werk van de kerk en in onze gemeente door mag blijven gaan, totdat Jezus terugkomt! Op D.V. vrijdag 1 februari willen wij de brieven komen ophalen. Het is overigens voor de lopers leuk om te zien dat deze dan al klaar liggen.

Dank aan allen die meedoen, zowel in het organiseren van de actie alsook in het geven!

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Jan Verhaar*

Van de Lentemarktcommissie

Beste gemeenteleden,

Deze editie van het Kontaktblad is de laatste gelegenheid om jullie bij te praten over de Lentemarkt en wat u daar zoal kunt verwachten. Ongetwijfeld staat zaterdag 23 maart al lang in de agenda en anders direct opschrijven, want het komt al snel dichterbij en we hopen op jullie te mogen rekenen!

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er al verschillende mooie acties geweest zijn. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige streekkalender, de workshops van het createam en de workshop voor de kerstkrans.



Deze acties hebben mooie resultaten opgeleverd (waarvoor dank) en zijn de eerste concrete opbrengsten voor de markt. Op de markt zijn er nog veel meer spullen te koop van het createam en er lopen ook nog een aantal acties.



De houtploeg is in januari gestart met de werkzaamheden. Elke maandagavond is een ploeg uit onze gemeente aan de slag om prachtige spullen te maken. Alles wat je kunt bedenken van steigerhout en steigerpijpen behoort tot de mogelijkheden. Voorbeelden van wat er gemaakt kan worden hebben jullie al gezien en staan ook op de website. Ze kunnen nog wel opdrachten gebruiken, dus aarzel niet en neem contact op met Nico den Ouden of Peter van Vliet voor eigen ideeën en bestellingen. Uiteraard zullen ook op de markt zelf diverse mooie producten verkocht worden.

Het inleveren van ‘rommel’ loopt zeer voorspoedig en we zijn al begonnen met de tweede container. Wat er tot nu toe binnenkomt, is zeker de moeite waard.



We verwachten ook dit jaar weer een heel mooi aanbod van bruikbare spullen, kleding en boeken te hebben. Deze maand heeft u bij de Kerkbode een bijlage gekregen met verzoek voor een bijdrage voor de talentenkraam. Aarzel ook hier niet om contact met Marja den Ouden op te nemen op 0184-684153. Elk talent is waardevol en welkom. Van de bloemenploeg kunnen jullie weer een prachtige kraam verwachten.

Er wordt ook hard gewerkt aan een Lentemarktkrant. De advertentieverkopers zijn op pad en we hebben al een mooi aantal advertenties binnen. Mocht je in voorgaande jaren niet benaderd zijn, maar toch een advertentie willen plaatsen, dan horen we dat graag.

Een markt zonder catering is ondenkbaar en daarom is er weer een mooi en gevarieerd aanbod waar voor iedereen wat bij zit. Als u nog spaarpassen hebt van Bakker Stam of zegels van ‘t Stoepje zijn die van harte welkom bij Floor Stout. Als publiekstrekker en voor het nodige spektakel staat er een Rad van Avontuur, waar prachtige prijzen verloot worden, die dit jaar absoluut de moeite waard zijn. Er zijn rondes voor volwassenen, maar ook speciale rondes voor de jeugd. Daarnaast is er voor de jeugd een mooi spellenplein met een paar heel leuke attracties. Terwijl u rustig rondloopt of een broodje eet, hoeft u zich dan geen zorgen te maken over uw kinderen.

Naast alle bijdragen vanuit de ploegen, hebben we ook een mooi extern aanbod met een aantal nieuwe kramen en zijn we nog bezig met een aantal leuke publiekstrekkers. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws en acties.

Als commissie zijn we erg blij met alle tijd en energie die er door alle ploegen wordt ingestoken. Als u nog ideeën hebt of op een ander manier wilt dragen aan de Lentemarkt, schroom niet en neem contact met ons op om het te bespreken.

*Met hartelijke groet,
de Lentemarktcommissie*

Werkvakantie Oeganda 2019

‘Zou u het zien zitten om een werkvakantie naar mij te organiseren?’ zo appte Eline mij begin van dit jaar. Nou, daar moest ik wel even over nadenken. Het idee stamde uit de tijd dat Eline als leiding meedraaide op de +14-club, nadat ze een jaar in Oeganda geweest was en wel weer terug wilde, maar nog niet precies wist hoe. In de gespreksgroepjes zaten we regelmatig te dromen: ‘Wat zou het leuk zijn om met heel de club naar Oeganda te gaan en daar te helpen.’

De zorgboerderij is inmiddels opgezet en Eline kan wel wat extra handen gebruiken, vandaar haar vraag. In haar verlof van afgelopen zomer kwamen Eline en Shepherd een keer bij ons eten en hebben we nog eens goed naar

de mogelijkheden gekeken. In eerste instantie zag ik mezelf niet helemaal als kartrekker van dit project. Maar op de sing-in van CK De Morgenster voor Eline liep ik Hilda Noorland tegen het lijf. Zij was eigenlijk gelijk enthousiast. Toen begon een periode van onderzoek: Wat zou het gaan kosten? Wie zouden er mee willen? Wat kunnen we precies doen bij Eline? Hoe komen we aan geld?

We hebben de uitnodiging in eerste instantie aan de desbetreffende groep van de +14 gedaan. Daar kwamen een paar enthousiastelingen uit die wel mee wilden, al was het aarzelend; het is tenslotte ook veel geld waar het over gaat. Via via is de groep uitgegroeid tot tien jongeren. We hebben Hendrik-Jan Alblas bereid gevonden om als, niet te missen, mannelijke begeleiding mee te gaan.

Inmiddels zijn de tickets geboekt en hopen we van D.V. 19 juli tot en met 31 juli 2019 met dertien personen in Oeganda te zijn, om daar de handen uit de mouwen te steken op de zorgboerderij van Eline. We vinden het mooi dat deze jongeren hun tijd en hun geld willen investeren in deze reis die in het teken staat van hulp aan onze naasten.

De groep bestaat uit: Nina en Naomi Verloop, Thijs en Evelijn de Vreede, Sander en Marijn van Drongelen, Hanna Simons, Jaco en Alex Noorland, Sanne van de Plaat, Hendrik-Jan Alblas, Hilda Noorland en Carin de Vreede.

Op de zorgboerderij van Eline moet een groot konijnenhok gemaakt worden en zijn diverse dierenhokken aan vervanging toe. Een gastenverblijf op de compound moet opgeknapt worden en er moet het één en ander (opnieuw) in de verf gezet worden. Ook gaan we diverse activiteiten met de kinderen doen die dagelijks de boerderij bezoeken.

Het is goed en leerzaam voor onze jeugd om zo kennis te maken met het leven in een andere cultuur met een totaal andere levensstandaard dan de onze. Hoe gaan ze daar om met de kwetsbare doelgroep waar Eline mee werkt? Hoe is het om daar te leven? Hoe is het om daar christen te zijn? Hoe beleven de mensen daar het geloof?

Uiteraard hopen we ook iets van het land Oeganda te zien tijdens evt. uitstapjes die we maken. We betalen de tickets, vervoer en de verblijfkosten allemaal zelf. Waarschijnlijk komt er nog een actie om geld in te zamelen om daar activiteiten met de kinderen van te kunnen doen en om de materialen te kopen voor de dierenverblijven die we zullen (ver)bouwen. We hopen dat u enthousiast meedoet en meegeeft. U hoort er vast nog meer van.

*Groetjes namens de Oegandagangers,
Carin de Vreede*

Even voorstellen...



Sinds oktober 2018 mag ik op dinsdagavond catechisatie geven aan een aantal jongeren uit de gemeente. Daarom is mij gevraagd mezelf hier even voor te stellen.

Mijn naam is Sijmen Stuij, ik ben 24 jaar en kom uit Bleskensgraaf. Ik heb een relatie met Maartje. In mijn vrije tijd ben ik graag muzikaal bezig (orgel, piano). Momenteel studeer ik (voltijd) theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Inmiddels zit ik in het tweede jaar van de master Gemeentepredikant. Na een bachelor Bouwkunde aan de TU Delft ben ik, via een premaster, omgeschakeld naar theologie, omdat ik denk dat het mijn opdracht is om vooral dienstbaar te zijn aan God en andere mensen. Zo hoop ik dat ik mijn tijd, verstand en energie kan geven voor Gods Koninkrijk. Veel mensen leven zonder de bevrijdende vreugde van het evangelie. Er is, alleen daarom al, genoeg reden om over God te blijven praten. Op dit moment vraagt studeren ook aardig wat tijd. Het boeit me ook! Door te studeren leer ik eigenlijk elke dag weer hoe weinig ik weet.

In het voorjaar van 2018 vroeg dominee Van Lingen mij of ik bereid zou zijn catechese te geven in jullie gemeente. Ik heb daar 'ja' op gezegd, omdat ik de catechese zie als een belangrijke mogelijkheid om met jongeren van de gemeente in gesprek te zijn over God, geloof, Bijbel, kerk en allerlei vragen die hiermee te maken hebben. Juist in deze tijd is het nodig dat jongeren hierover kunnen spreken (ook over twijfels, vragen, problemen) en dat ze kernzaken van het christelijk geloof meekrijgen via dit onderwijs. In die drie kwartier catechese komt God ter sprake, klinken woorden uit de Bijbel waardoor God Zichzelf wil laten kennen. Dat is bijzonder! We bidden en zingen, en direct of indirect klinkt de vraag: 'Heb je wat met Hem?'. Ligt je leven in Gods hand? Wat heeft God met je dagelijkse leven te maken?

Veel onderwerpen op catechisatie zijn misschien helemaal niet populair, maar wel belangrijk. Confronterend, uitnodigend, bevrijdend. Buiten Jezus geen leven? Hij in mijn plaats? Genade voor iemand als ik, die vaak zo voor mezelf leef? Ik hoop en bid dat de catechese eraan bijdraagt dat deze jongeren gehoor geven aan hun roeping: geloven in God, zich heel afhankelijk weten van Hem en Jezus navolgen.

Naast dit alles betekent het geven van catechisatie voor mij de mogelijkheid om te leren. Het is voor mij een nieuwe ervaring en daarom leer ik elke dinsdag (en ook

in de voorbereiding) weer veel. De betrokkenheid en ondersteuning vanuit de kerkenraad waardeer ik echt. En uiteraard het contact met de jongeren zelf.

Ik zie de jongeren van de gemeente maar heel kort en weinig. Daarom is het erg belangrijk dat de rest van de gemeente ook het (geloofs)gesprek met hen aangaat, betrokken op hen is en voor hen bidt. Door het geloof in een machtige en trouwe God, die alle eer toekomt!

Sijmen Stuij

Daar vraag je me wat

Jan de Groot stelt vijf vragen aan Jan Baas.

1. Kun je ons iets vertellen over het gezin waarin je opgegroeid bent?



We woonden aan de Oost-Kinderdijk in Alblasterdam. Mijn vader was mede-eigenaar van de stoffeerderij/meubelzaak daar ter plaatse. In de jaren zeventig was de stoffeerderij, een oude, houten schuur achter het huis met een houtkachel waar zowel binnen als buiten rook uitkwam, nog belangrijk. Mijn vader en Piet, de knecht, waren daar meestal te vinden. De meeste mensen

kochten geen nieuwe meubelen, maar lieten hun oude bank opnieuw voorzien van stof (duurzaamheid). Mijn broer, zus, ik en mijn zusje zaten daar ook vaak te timmeren op de werkbank. In de jaren tachtig was deze tijd van stofferen voorbij en kocht iedereen alles nieuw.

Mijn moeder komt uit Nieuw-Lekkerland, dus dat is natuurlijk een pluspunt (lijkt mij..?!)

De kerkgang was erg belangrijk. Er werd geen woord over gezegd, maar je wist gewoon dat dit zeker niet onderhandelbaar was. Hoewel ik tot ongeveer mijn vijftiende niet echt actief geluisterd heb in de kerk, ben ik nog altijd blij dat dit zo was. Als vijftienjarige begon ik te beseffen dat in de kerk een hele bijzondere afwijkende boodschap werd verkondigd t.o.v. wat de 'gewone' wereld te melden had. Als mijn ouders mij hierin (kerkgang) vrij hadden gelaten, was deze ontdekking er dan geweest?

2. Zijn er zaken vanuit jouw opvoeding die je ook in de opvoeding van jullie kinderen meeneemt en zijn er ook dingen die je anders doet?

De kerk is erg belangrijk: de gemeenschap van gelovigen, de totaal andere boodschap dan wat de wereld te vertellen heeft. Daar moeten we dan ook zijn om steeds weer verder te kunnen in het geloof. Dat proberen we uit te dragen. Wat we anders doen is dat we, als we op vakantie

zijn, naar een kerk gaan die het dichtst bij onze camping of huisje is. Dat doen we bewust. De Rooms Katholieke kerk bijvoorbeeld is tenslotte de kerk waaruit de protestantse kerk ontstaan is, en deze heeft ons ook veel te zeggen. Daarnaast moeten de kinderen vooral ook hun eigen weg gaan!

3. Enkele keren zijn jullie uitgezonden voor de zending. Wat was daarbij jouw diepste motivatie?

Moeilijke vraag. Ik krijg op allerlei gebied mijn diepste motivatie niet echt helder.

Anne-Marie en ik zijn in 1999 voor negen maanden rond de wereld getrokken; liftend, kamperend, met bussen reizend, lopend, enz. Mooie tijd. Vooral ook avontuurlijk!

We kregen toen het verlangen om nog eens terug te gaan en dan ons in te zetten voor de bevolking van arme gebieden. Dat is gebeurd in 2004 en 2005, toen zijn we in Zambia geweest, en 2016 in Nepal. Maar eerlijk gezegd kan ik mijn diepste motivatie niet peilen. Alles loopt bij mij door elkaar. We houden van andere culturen, het andere leven, het gaan waar nood is en het als christen daar te zijn.

4. Als ik me niet vergis ben je al vele jaren werkzaam in de bouw. De bouw staat over het algemeen bekend als een seculiere omgeving. Kun je ons iets vertellen hoe het is om daar als christen te werken?

Prima om daar te werken! De dubbele fatsoensbodem is daar niet sterk aanwezig. Je krijgt wat je ziet en wat in de wereld is. Hierdoor is het wel mogelijk om als bouwteam (projectbegeleiding, timmermannen, metselaars, wandenmakers, enz.) een band te creëren. Belangrijk is ook het bouwproces volgens christelijk normen te laten verlopen, want daar voelen meestal ook niet-gelovigen zich goed bij.

5. De mens is als rentmeester verantwoordelijk voor deze aarde. Welke invulling geef jij met jouw gezin hieraan? Kun je ons voorbeelden daarvan geven?

We fietsen alles in een straal van 13 km, dat is onze ongeschreven regel, maar dat vinden we ook gewoon 'lekker' om te doen. Inderdaad, we scheiden afval, maar dat moet ook gewoon. Verder zijn we onderdeel van deze samenleving en kopen melk in plastic verpakt.

Als een tante jarig is rijden we 100 kilometer en naar het vakantieadres 1000 kilometer. Als we echt willen kan het anders, niet naar die tante als ze jarig is en bijvoorbeeld in het weekend met fiets en trein naar haar toe. Gewoon een fietsvakantie in Nederland en lekker zwemmen in de Noordzee, (ik krijg er gewoon zin in) dat kan natuurlijk ook! Maar hoe moeilijk is dit om jezelf te onttrekken uit wat zogenaamd standaard is.

*Groeten,
Jan Baas*

In het volgende Kontaktblad stelt Jan Baas vijf vragen aan Walter Hak.

We geven het toetsenbord aan...

En toen kregen wij het toetsenbord.... Ja en wat vertel je dan?

Nou, laat ik bij het begin beginnen; Kees en ik (Jose) zijn allebei geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland. Fijne jeugd gehad, maar ook verdrietige dingen meegemaakt in onze kinderjaren. In 2002 hebben we elkaar gevonden en in 2003 zijn we getrouwd.

Kees is allround metselaar bij Damsteegt in Nieuw-Lekkerland. Heel veel mensen in ons dorp en omstreken hebben een nieuwe badkamer/wc/keuken aan hem te danken. Ook heeft hij de verbouwing thuis in grote lijnen zelf kunnen doen; daar zijn we erg blij mee.

Ik werk twee dagen in de week op een kinderdagverblijf met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daar geniet ik erg van. Ik ben de rest van de dagen overdag heerlijk thuis. Veel van de avonden worden bezet door Bijbelstudie, vergaderingen van koor of werk. Verder zing ik graag op het koor De Morgenster.

We hebben vijf gezonde kinderen gekregen. In het besef dat dit zo veranderen kan, zijn we er heel erg dankbaar om.



Ik zal de kinderen voorstellen; Jannick van 11, de oudste, zit in de laatste groep van de Wegwijzer. Straks moeten we kiezen voor een vervolgschool, best een lastige klus... Hij zit op voetbal. Dat doet hij twee keer in de week en zaterdags heeft hij meestal een wedstrijd. Yonah van 9 jaar zit in groep 6, zit ook op de voetbal en speelt graag met zijn vrienden. De jongens gaan beide naar de club van de kerk, dat vinden ze leuk. Dan komt onze enige dochter Isa van 7. Zij zit in groep 4 en geniet ervan om naar school te gaan. Ze vult haar dagen met spelen met de Playmobil. Ook speelt ze graag met vriendinnetjes en soms gaat ze ook naar de club. Daarna komt onze energieke zoon van 5, Jaël. Hij zit in groep 2, maar is liever vrij om te spelen. Hij gaat een keer in de week naar zwembles, hij vindt dit erg leuk. Dan onze jongste telg, Quinten, van bijna 3. Hij geniet van alle aandacht die hij krijgt van z'n broers en zus. Hij gaat sinds kort naar de peuterspeelzaal op de Wegwijzer. Ook al moet hij nog een beetje wennen, hij vindt het wel erg leuk.

We zijn sinds 2009 kerkelijk meelevend met deze gemeente, dus best al een tijdje. Maar we merken dat er

door je 'drukke' gezin ook wel veel van de activiteiten langs je heen gaan. Zo ben ik afgelopen zomer voor de eerste keer naar de gemeentedag geweest. En besef ik dat het goed is, om ook op die manier kerk te zijn.

Schandalig dat we geen foto hebben van ons gezin - daar moeten we dus snel iets aan doen - maar wel een foto van onze kinderen.

Nog meer weten? Vraag het gerust!

*Groetjes,
Kees en Jose en kinders Berger*

Wij geven het toetsenbord door aan fam. Koesveld.

De schoonmaak voor het voetlicht

Sommige taken in kerk en maatschappij lijken minder belangrijk of eervol dan andere. Maar misschien kent u ook wel de opmerking over de vuilnisman die na een week vakantie echt heel erg gemist werd in de stad, terwijl niemand door had dat de burgemeester al een paar weken weg was. Zoiets geldt vast ook voor de schoonmaak van een kerkgebouw; als het een keer niet gebeurt valt dat meteen op.

Voor mij, Ellen Verloop, is het ruim tien jaar geleden dat ik voor het eerst de kerk schoonmaakte. Samen met Sonja Sprong, tegen een keurige betaling door de kerk. Een van de herinneringen aan die eerste keer schoonmaken die me nog steeds heel duidelijk voor de geest komt, is het gevoel toen ik de trap van de preekstoel opklom om daar de stofdoek over te halen. Je weet dat het gewoon hout is, en toch zit er iets speciaals aan. Toen onze kinderen nog kleiner waren nam ik ze altijd mee. Soms in een kinderwagen of campingbedje, vaker in een draagzak op de rug. Als ze eenmaal begonnen met leren lopen was de kerk een grote speelplaats. Voorzichtig overstappen tussen de banken; waar kun je beter je eerste stappen zetten dan in de kerk?! Later onder de banken door en eroverheen, verstoppen achter de preekstoel of op de trap naar de toren, meehelpen met een stofdoek in de handen. Wat vonden ze het dan op zondag raar als anderen van hen verwachtten dat ze stil in de bank bleven zitten. Nu onze kinderen groter zijn en niet meer mee kunnen omdat ze op school zitten, mis ik vaak het gezellige gekwebbel tijdens het schoonmaken.

We deden toen elke week ons vaste rondje: eerst de kerk, dan het Elzenhonk. Toen Sonja van haar pensioen mocht gaan genieten, is in goed overleg besloten dat we, om de kosten van kerkbeheer te verminderen, voortaan alleen nog met vrijwilligers zouden gaan werken. Gelukkig waren veel vrouwen en een paar mannen uit Kinderdijk en ook uit Nieuw-Lekkerland bereid om hier hun bijdrage aan te leveren. We maken volgens rooster een keer per vijf weken de kerk schoon. Lang niet altijd het leukste werk om te doen, maar zeker onmisbaar. We werken in

vaste teams van twee of drie personen. De teams hebben de vrijheid om zelf te kiezen op welke dag ze werken en in welke volgorde ze door de kerk en het Elzenhonk gaan. Dat maakt het flexibel en prima in te passen in je gewone werkschema. En kleine kinderen kunnen natuurlijk nog steeds gewoon mee. Die zorgen er vaak voor dat het zelfs extra gezellig is om te werken.

Als schoonmaker kom je heel wat tegen tijdens je werkzaamheden. Als het buiten niet te koud is, zet ik de deuren van de kerk graag allemaal open. Dat zorgt zeker in de zomermaanden vaak voor wat aanloop van toeristen. Ontzettend leuk om in je gebrekkige Frans, Duits of Engels iets over de architectuur van de kerk te kunnen vertellen. Soms komen er onverwacht ook diepe gesprekken uit voort. Jaren geleden kwam een man uit België binnen die dacht dat hij kon biechten in de kerk. Natuurlijk mocht hij tegen mij vertellen wat hem dwars zat, maar ik kon hem ook wijzen op God die altijd en overal naar hem wil luisteren. Wat hij daarmee gedaan heeft en hoe zijn leven verder is gelopen weet ik natuurlijk niet. Met dit voorbeeld zie je wel dat een open deur voor een kerk het belangrijkste is.

Meestal komen we natuurlijk heel andere dingen tegen. Vergeten bijbeltjes, tasjes, pennen, paraplu's, jassen, handschoenen, enzovoort. Soms weet je van wie iets is en kan het teruggebracht worden, andere dingen blijven tot wel maandenlang in de kerk liggen. En wat te denken van de hoeveelheid snoeppapertjes, kauwgompjes en sigarettenpeuken die achterblijven. Het lijkt wel of die dingen spontaan en bij voorkeur op de meest onhandige plaatsen gaan liggen of zich in de vloeren vastbijten. Soms is het een hele klus om de sporen van een kerkdienst of clubavond uit te wissen. En ik moet eerlijk bekennen dat zelfs mij de moed weleens in de schoenen is gezonken als ik de week daarna weer dezelfde rommel aantrof. Of als je op zondag mensen na anderhalf uur keurig stilzitten en meezingen de bank ziet verlaten zonder om te kijken wat ze voor anderen achterlaten. Ongetwijfeld een herkenbaar punt voor alle vrijwilligers die de kerk schoonmaken.

Zoals bij alles wat je in en voor de kerk doet is het goed om eens dieper na te denken. Als wij weleens klagen over rommel in kerk die we steeds opnieuw moeten opruimen, hoeveel meer reden heeft God dan om te klagen over de puinhoop die wij steeds opnieuw van ons leven maken. En wat een mateloze genade dat God elke keer als we Hem erom vragen ons leven schoner wil maken dan de witste sneeuw die nog geen spoor van menselijke smerigheid met zich meedraagt! (Zie psalm 51, zoek vooral de verwoording van Psalmen voor Nu eens op) Zó schoon zullen we de kerk nooit krijgen. We doen wel ons best om te zorgen dat het er netjes uitziet. Met elkaar, voor iedereen die gepland of toevallig in de kerk binnenkomt, zodat we niet naar onze menselijke rommel hoeven te kijken maar naar al het mooie dat God ons wil geven.

Een persoonlijke noot voor wie me niet kent: ik ben getrouwd met Wim en samen genieten wij van onze vijf prachtige kinderen. Ook hun vrienden en vriendinnen zijn altijd welkom bij ons thuis. Sinds vier jaar werk ik bij mijn vader in de zaak, begrafenisonderneming Stam. Juist de dood maakt je dankbaar voor het leven wat je hebt gekregen! Wie mij een beetje kent weet dat ik groot liefhebber ben van oude muziek, sterke koffie en langeafstands-wandelingen. Door de polder, over het strand, af en toe een uitstapje naar heuvels of bergen. Geloof me, een lange wandeling door de winterkou, daarna een grote mok verse koffie en je begrijpt opeens de betekenis van het woord 'herboren'. Ook zin om dat eens te ervaren? Spreek me gerust aan als je me ergens ziet lopen.

Hartelijke groeten van Ellen Verloop

Onze jarigen

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

(Psalmen 118:24)

Onderstaande gemeenteleden hopen de komende maanden hun verjaardag te vieren:

- 30 jan.: mw. A. den Ouden-Verhaar (1940), Punterstraat 11, 2957ER
- 01 febr.: dhr. T. de Groot (1927), Ooievaar 166, 2957NH
- 01 febr.: mw. T. van Hofwegen-Kroon (1933), Ooievaar 62, 2957NH
- 04 febr.: mw. N.A.T. Stout-van Hoek (1934), Christine-weg 6, 2961AB
- 10 febr.: mw. M. Boer-Hak (1939), Lekdijk 392, 2957VB
- 11 febr.: dhr. L.W. van Steenis (1935), Jupiterstraat 28, 2957HB
- 18 febr.: Adrieke Brouwer (1967), Vlasakker 7, Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
- 19 febr.: mw. A. den Butter-de Lange (1929), Klipperstraat 17, 2957EM
- 24 febr.: mw. P. den Haan-van Es (1937), Schoenerstraat 65, 2957EV
- 28 febr.: dhr. B. van Zoest (1935), Plutostraat 30, 2957SP
- 29 febr.: mw. A. de Koning-van den Oever (1916), Rembrandthof 153, 3372XV Hardinxveld-Giessendam
- 01 mrt.: mw. M. Rijksen-Touwslager (1940), Venuslaan 80, 2957HR
- 05 mrt.: mw. J. den Haan-van der Vliet, Plutostraat 25, 2957SP
- 06 mrt.: mw. M.K. Noorlander-den Ouden (1940), Hoogaarslaan 70, 2957EL
- 09 mrt.: dhr. W.P. den Boef (1943), Fregatstraat 5, 2957EE

- 09 mrt.: mw. K.M. Smit-den Ouden (1941), Hoogaars-
laan 31a, 2957EJ
- 10 mrt.: dhr. M.C. Dorland (1944), Venuslaan 34,
2957HP
- 14 mrt.: dhr. D.B. Brouwer (1934), Plutostraat 26,
2957SP
- 15 mrt.: mw. J. Kok-Molenaar (1942), Marslaan 80,
2957SK
- 19 mrt.: dhr. H.W. Rijksen (1938), Venuslaan 80,
2957HR
- 20 mrt.: mw. J.A. Verhaar-van de Werken (1940), Mo-
lenstraat 92, 2961AN
- 22 mrt.: mw. G. van Eerde-Borsje (1943), Neptunus-
straat 32, 2957HG
- 24 mrt.: dhr. A. Verheul (1944), Van Vlietstraat 80,
2957GE
- 27 mrt.: mw. H. Westenberg-Siahaya (1930), Schoener-
straat 27, 2957ET



**HERVORMDE GEMEENTE
KINDERDIJK - MIDDELWEG**

Blijf in contact met uw kerk:

GEEF AAN ONS DOOR:

- Als u hier bent komen wonen
- Een geboorte in uw gezin
- Een huwelijk
- Als u verhuist binnen onze
kerkelijke gemeente
- Als u vertrekt uit onze gemeente
- Een overlijden

Administratie:
Mw. H. Kooijman
Saturnusstraat 10
2957 HJ Nieuw-Lekkerland
Tel. 0184 – 68 20 14
e-mail: ledenadministratie@
hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl

Op de volgende data zullen D.V. Doop en Avondmaal worden bediend

<i>Heilig Avondmaal:</i>	<i>Heilige Doop:</i>
10 maart	24 maart
23 juni	19 mei
22 september	7 juli
1 december	8 september

Collectebonnen

Rood	€ 0,60	20 bonnen	€ 12,-
Blauw	€ 0,70	20 bonnen	€ 14,-
Groen	€ 0,80	20 bonnen	€ 16,-
Oranje	€ 1,00	20 bonnen	€ 20,-
Geel	€ 1,25	20 bonnen	€ 25,-
Grijs	€ 2,50	20 bonnen	€ 50,-

Bonnen zijn te bestellen per 20 stuks. Graag bij de
bestelling kleur en/of aantal vermelden.

Bestellen via gironummer NL42 INGB 0001609561
t.n.v. Collectebonnen Herv. Gem. Kinderdijk-Middel-
weg met vermelding van naam en adres.

Voor informatie: Leen en Mia van der Schelling,
Neptunusstraat 19, tel. 0184 - 68 25 80

Coördinatrices NPV / thuiszorg

Connie Blok	0184 - 68 46 38
Margreet Kok	0184 - 68 23 16

Belangrijke telefoonnummers

Scriba F.H. de Jong	0184 - 68 32 13
Beheerder Rehoboth	0184 - 68 40 61
Beheerder Kinderdijk	078 - 691 63 05
Rehobothkerk	0184 - 68 20 90
Kerk Kinderdijk	078 - 691 85 92

Contactpersoon kerkauto:

J. van der Perk	0184 - 68 18 87
	06 12 29 10 51

Cd's kerkdiensten bestellen:

T.H. van der Steen 0184 - 68 18 56
of per email: thvdsteen@hetnet.nl

Tijdelijk kastje kerktelefoon aanvragen:

Jac. Stam 078 - 691 43 32

Kerkelijk ontvanger

Dhr. J.F. Wagenaar, Saturnusstraat 2, 2957 HJ
Nieuw-Lekkerland. NL82 INGB 0001 5257 12 / NL65
SNSB 0815 2032 84

Kontaktblad van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

Verschijnt vijf keer per jaar

De redactie:

Ds. A. van Lingen, eindredacteur,
tel. 0184 - 68 33 77
Lianne ten Hove, redactiesecretaresse,
tel. 0184 - 75 04 76
Marije Markestein, redactiesecretaresse,
tel. 0184 - 63 29 39

E-mailadres redactie: kontaktblad@
hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl

Kleurplaat

We hadden wat ruimte over, dus deze keer hebben we er iets voor jou in gezet! Kleur je de plaat mooi in?



© LOOK@T BV